

OVERDENKING

Chronos en Mammon

God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel Zijn scheppingswerk. (Genesis 2:2)

Is jouw leven al aangetast door het virus van de haast en is jouw horloge al jouw god geworden, die het voor het zeggen heeft? Bij de oude Grieken werd tijd als een godheid gezien met de naam Chronos. Bepaald geen vriendelijke god, maar een monster dat graag kinderen verslond. Er is nog weinig veranderd. Nog steeds worden mensen verslonden door het monster 'tijd'. En zeker als je deze god verbind met de god van het geld. Als Chronos en Mammon het voor het zeggen krijgen in ons leven, dan worden we geleefd!

Twee vuisten

In de Bijbel wordt veel over tijd gesproken en om welke prioriteiten het echt gaat in ons leven. Al op de eerste paar bladzijden van de Bijbel wordt een belangrijk basisprincipe gegeven. Zes dagen was God druk bezig met de schepping, op de zevende dag was er rust. God Zelf kent dus een afwisseling van drukte en rust. Om de één of andere reden maken we de fout te denken dat werk door God wordt gezegend en rust niet. Om het in de stijl van Prediker (Prediker 3:1-8) te zeggen: er is een tijd van drukte en er is een tijd van rust. Waarbij je beter een handvol rust kunt hebben dan twee vuisten (kramp) vol zwoegen en najagen van wind (Prediker 4:6).

Onmisbaar

Kijkend naar het leven van mensen in de Bijbel zien we dat de balans heel gemakkelijk kan worden kwijtgeraakt. Als het gaat om de balans tussen werk en rust, en ook als het gaat om de innerlijke rust. Mozes is als leider van het volk zo druk, dat hij geen tijd meer voor zichzelf heeft en ook het volk niet kan geven waar het behoefte aan heeft. Als zijn schoonvader Jetro ziet hoe Mozes helemaal uitgeput raakt, geeft hij hem de raad om mensen aan te stellen die een deel van zijn taak kunnen overnemen (Exodus 18). Mozes maakt een veel voorkomende denkfout. Hij gaat er vanuit dat God hem en niemand anders kan gebruiken om recht te spreken bij het volk. Typisch het 'ik ben onmisbaar' of 'ik doe het zoveel jaren' syndroom. Dan raak je uit balans en helemaal uitgeput.

Gods agenda

Je ziel tot rust en stilte brengen. Hoe? Van Isaäk lees je dat hij tegen het

vallen van de avond het veld ingaat om te peinzen (Genesis 24:63). Van Daniël, een drukbezette regeringsambtenaar, vernemen wij dat hij drie keer per dag zich voor het open raam richting Jeruzalem neerbuigt voor God om Hem te bidden en te loven (Daniël 6:11). Jezus trekt regelmatig 's nachts de bergen in om in de stilte van de nacht met zijn Vader te spreken over de taak die Hem was gegeven (Lucas 5:16/6:12/21:37/22:39). Wat komen wij hier vaak weinig aan toe, omdat we zo geleefd worden. Een half uurtje gebedskring per maand zou al een eerste stap kunnen zijn! Maria maakte hierin de juiste keuze. Terwijl iedereen druk is met van alles en nog wat, kiest zij er voor om aan de voeten van Jezus te zijn. Wat Jezus dan zegt, is een belangrijke les voor ons allemaal (Lucas 10:38-42). Al deze mensen moesten leren zich vrij te worstelen van hun eigen agenda om zicht te krijgen op Gods agenda.

Zijn geheim

Het geheim van het leven van Jezus is dat Hij Gods agenda leefde. Als Hij Zich zou hebben laten leiden door alles wat op Hem afkwam, dan zou Hij nooit 'genoeg' hebben gehad aan de 33 jaar die Hem gegeven waren. Zoveel zieken die genezing nodig hadden. Zoveel mensen die het Evangelie van het Koninkrijk moesten horen. Zoveel Romeinen die verdreven moesten worden. Zoveel prioriteiten waar Hij helemaal niet aan is toegekomen. Zelfs niet aan is begonnen. Naar onze beleving was Hij nog maar net begonnen! Maar wat zegt Jezus vlak voor zijn kruisdood? "Vader, Ik heb U verheerlijkt op aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt".

Een verbond

Door wie en wat laten wij ons leiden? Door Chronos? Door Mammon? Kijkend naar hoe mensen in ons land leven en worden geleefd, verdenk ik deze oude Griekse goden ervan dat ze een verbond hebben gesloten om samen op te trekken om zoveel mogelijk mensen te laten vastlopen in hun eigen afgoderij. Als christen mag je ook hierin helemaal anders zijn. Leven met lef. Laat je niet leiden door de dwingende agenda's van Chronos en Mammon, maar door Gods agenda. Een agenda met balans tussen drukte en rust. Tussen handen uit de mouwen en handen gevouwen. Tussen er helemaal voor gaan en afstand durven nemen. Paulus verwoordt het prachtig: "Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt" (Efeze 2:10). Stop met het dienen van de god van de tijd. Dien de God van de eeuwigheid!

Bijbellezing: Matteüs 6:25-34

R.H. Hekman