

OVERDENKING

Christus maakt het Pasen

En zij drongen sterk bij Hem aan en zeiden: Blijf bij ons (Lucas 24:29a)

De wijkcontactavonden zijn afgelopen. Heel veel gemeenteleden hebben meegedaan. Het waren mooie avonden met fijne gesprekken n.a.v. een verfilming van het Bijbelverhaal over de Emmaüsgangers. Het paasevangelie mag weer gehoord worden. Jezus leeft! Hij is opgestaan uit de dood!

Op het paasfeest gebeuren in Jeruzalem grote dingen. Het graf waarin Christus na Zijn sterven is gelegd, vinden de vrouwen leeg. Engelen kondigen Zijn opstanding aan: 'Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.' Die roep wordt echter niet overal gehoord en overgenomen. Christus moet het Zelf paasfeest maken.

Teleurgesteld

Op de middag van de dag van de opstanding lopen twee manen met droevige gezichten van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze zijn niet in paasstemming. Ze hadden gedacht dat Jezus met Zijn glorieuze intocht in Jeruzalem de troon van koning David zou beklimmen. Wat is het echter anders gelopen. Jezus is gekruisigd en gestorven. Het paasfeest is voor hen op een grote teleurstelling uitgelopen. Daarover zijn ze druk aan het praten als Jezus Zich bij hen voegt. Hun ogen waren vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. Ze stortten hun hart voor Hem uit. Ze vertellen Hem van hun verwachting met betrekking tot Jezus. Ze hadden gehoopt dat Hij Israël verlossen zou, maar er was niets van terecht gekomen. Hij is gekruisigd.

Brandend

Wat doet Jezus? Hij gaat hen onderwijzen. Hij legt hen de Schriften uit, beginnende bij Mozes en al de profeten, dat Christus al deze dingen moest lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan. We weten niet welke teksten Hij met hen besproken heeft. Hij heeft hen in ieder geval duidelijk gemaakt dat Hij als een Lam ter slachting geleid werd, opdat zo zondaren gered zouden kunnen worden. Onder deze verkondiging leeft hun hoop en verwachting weer op, ook al weten ze nog niet Wie Hij is met Wie ze samen spreken. Hun harten worden brandende. Al pratende zijn ze bij Emmaüs gekomen en Jezus doet net of Hij verder wil gaan. Dan is daar hun vraag: 'Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.'

Binnenkomen

Werd dit ook ons gebed en verlangen tijdens de wijkcontactavonden? Jezus kwam en komt ook naast ons lopen om de Schriften te openen. Om ons opnieuw te spreken over de redding die er is in Hem, de gekruisigde en opgestane Christus. Hoe lang doet Hij dat al? Misschien wel van onze jeugd af. Wat klopt de Here aan de deur van ons hart. Werden ook onze harten brandende? Christus onderwijst niet alleen, roept en nodigt niet alleen. Hij wil niet alleen met ons meelopen. Hij wil ook bij ons binnenkomen. Hij dringt Zich echter niet op. 'Hij deed alsof Hij verder wilde reizen.' Wanneer wij niet reageren op Zijn spreken, gaat Hij verder, dan verliezen we Hem. Jezus wil genodigd worden, wil gedwongen worden.

Dwingen

Op dit dwingen wil Jezus binnenkomen. 'Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.' We moeten niet heen lezen over dat woord 'bleef'. Wanneer Jezus binnenkomt, komt Hij niet voor even, om dan weer weg te gaan. Waar Hij binnenkomt, daar laat Hij Zich ook gelden, en daar laat Hij Zich ook kennen. Dit komt wel heel mooi uit in de diepe woorden die Jezus spreekt als Hij het brood met hen gebroken heeft: 'Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem.' Wanneer Jezus in ons leven woont, gaan onze ogen en harten steeds meer voor Hem open. Zo wordt de verborgen omgang met Hem geleerd en gaan we leven met en uit de opgestane Christus.

Blijdschap

De Here maakt het paasfeest. Ook vandaag! Het gevolg? We gaan met hoop en verwachting de toekomst tegemoet. We gaan leven uit Zijn belofte: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' Zo laat Hij de vrucht van Pasen zien en wordt de blijdschap van Pasen beleefd. Gezegende paasdagen toegewenst, ook in de Adventstijd en met Kerst.

Bijbellezing wijkcontactavonden: Lucas 24:13-35

*Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrienden
naar zijn vreêverbond getoond,
d'Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten. (Psalm 25 vers 7)*

R.H. Hekman