

## OVERDENKING

### JAARTHEMA 2014-2015: LEVEN MET LEF!

#### **Reuzen: ze bestaan echt!**

Er zullen heel wat mensen zijn, die reuzen 'een sprookje' vinden. Toch wordt in de Bijbel ook gesproken over reuzen. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Er liggen op al je wegen een aantal onvoorstelbaar machtige, grote 'reuzen' (vijanden) op de loer om je te pakken te nemen.

Deze vijanden willen we dit winterseizoen ontmaskeren zodat je er in geloof en met kracht tegen kunt vechten. Leven met lef! Vijanden moet je kennen om ze te kunnen bestrijden. De apostel Paulus zegt over onze vijand: 'We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt; zijn plannen kennen we maar al te goed' (2 Korintiërs 2:11).

#### **Kinderen van Enak**

In Numeri 13 en 14 lees je dat tien verspieders met nieuws over Kanaän bij Israël aankomen: 'Maar daar staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben we er Enakieten gezien' (Numeri 13:28). Kinderen van Enak zijn reuzen (Numeri 13:33).

Dit tiental zegt eigenlijk met zoveel woorden: het is allemaal wel waar wat God heeft gezegd over het land (Numeri 13:27), maar wat Hij niet heeft gezegd: er zijn sterke en grote, ommuurde steden en.... er zijn reuzen! God had dat ook niet gezegd!

Was dat om Zijn mensen om de tuin te leiden? Was dat om ze in een val te lokken? Nee... dat was om Zijn volk te leren, dat ook in een strijd die ze niet hadden voorzien, Hij hun Overwinnaar wil zijn.

#### **Twijfel**

Altijd - al vanaf het eerste begin van zonde in het Paradijs - is jouw en mijn vijand bezig om ons te laten twijfelen aan het Woord van God. Dat gebeurde hier ook.

Vertrouw Gods Woord honderd procent!

#### **Meerderheid**

'Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen' (Exodus 23:2). Met z'n twaalfen ben je als verspieders naar het land geweest. En dan komt er eventjes een knaller van tien van de

twaalf. Israël heeft de conclusie al getrokken: 'Laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte' (Numeri 14:4).

#### **Terug!**

En dan sta je daar met z'n tweeën: Jozua en Kaleb. Twee tegen tien. Wat? Twee tegen het hele volk! Da's niet niks! Durven wij de strijd aan met de reuzen? Of zullen we terugkeren? Leven met lef! Doe je mee? Een heel persoonlijke vraag zal klinken: wil je bij de meerderheid of wil je bij de minderheid horen? Er is weer veel aanbod dit winterseizoen: Erediensten, Gebedskring, Bijbelkring, Gemeente Groei Groep, Alpha, Catechisatie. Meerderheid en minderheid: het verschil tussen 'wij waren als sprinkhanen' (Numeri 13:33) en 'de Heere is met ons; vreest hen niet' (Numeri 14:9). Wat mogen we ons laten bemoedigen! Wat worden jij en ik uitgenodigd om echt te zien op de Heere Jezus en Zijn voorbeeld te volgen! Hij ging met Gods Woord de reus te lijf. Jij, ik, wij zijn niet meer dan Jezus! Daarom kunnen we zeker niet met minder toe.

Wat een reuzen! Maar ook: wat een rijkdom van onze God. Wat een kracht door de Heilige Geest, wat een Woord om te vertrouwen en wat een Overwinnaar over alle machten, onze Heiland, Gods Zoon.

Bijbellezing: Numeri 13 en 14

*In Gods overwinning  
trekken wij ten strijd,  
samen in zijn leger  
Hem ten dienst gewijd.  
Christus onze Koning  
stelt zich aan het hoofd.  
Hij heeft ons de zege  
in de strijd beloofd.  
Hij heeft ons de zege  
in de strijd beloofd. (Lied 247 vers 1 - Evangelische Liedbundel)*

R.H. Hekman

