

OVERDENKING

Pas op met lezen...

En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af. (Prediker 12:12)

Nu u dit leest, heb ik afscheid genomen van de kerk in Daarlerveen. Tijdens de afscheidsdienst heb ik gepreekt over Prediker 12:13. In deze meditatie iets over het vers dat daaraan vooraf gaat, Prediker 12:12.

Het is een verrassend vers. Nota bene aan het eind van een boek. De waarschuwing dat je niet teveel moet lezen. Tegen de tijd dat je aan die woorden toe bent, heb je dat dus wel gedaan...

Wat bedoelt Prediker?

Je kunt zijn woorden op twee manieren uitleggen. En ik denk dat beide uitleggen heel waardevol zijn.

Allereerst. Via zijn waarschuwing om niet teveel te lezen relativeert Prediker ook alles wat hij zelf heeft geschreven. Prediker is hoofdstukken lang op zoek geweest naar dat wat in het leven nou echt zin heeft. Hij heeft je als lezer meegenomen op die zoektocht. Tussendoor ben je best interessante dingen tegengekomen. Maar aan het eind van zijn boekje zegt Prediker: eigenlijk is alles wat ik heb geschreven helemaal niet zo belangrijk. Uiteindelijk komt het aan op één ding. En dat is wat hij in het vers daarna dan in heel weinig woorden kan vertellen. Het vers waar ik met mijn afscheid over heb gepreekt. "Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na..."

Belangrijk, ook voor ons. In de kerk maken we ons soms druk over van alles en nog wat. En hetzelfde geldt voor je eigen relatie met God. Wat komen er soms een vragen op je af... Juist dan. Uiteindelijk komt het aan op één ding. Dat we ontzag hebben voor God en daaruit leven. Dat we Hem liefhebben en hoog houden. Dat dat blijkt in de manier waarop we ons leven invullen. Dat is de basis. Die moeten we niet uit het oog verliezen. Dat moeten we elkaar en onszelf (!) blijven voorhouden. In de woorden van Jezus: "Blijf in Mij."

De tweede uitleg. Over die waarschuwing dat je niet teveel moet lezen. Volgens deze uitleg moet je die verbinden met de woorden van het vers er direct voor, vers 11. Daar gaat het over de "woorden van de wijzen". Dat die ons "door één herder" zijn "ingeprent". Die herder is God. En daar zit volgens deze uitleg het geheim. Het lezen van 'gewone' woorden is vaak zinloos. Dat is wat Prediker bedoelt. Maar dat geldt natuurlijk niet voor het lezen van de woorden van God. De woorden van God die we kunnen vinden in de bijbel. Daar kunnen we niet genoeg mee bezig zijn. Die verrijken ons leven meer dan wat dan ook!

Ook daar kunnen we wat mee. Wat heeft in het leven nou echt zin - die vraag van Prediker. Het is 'zinloos' om zelf naar het antwoord op die vraag op zoek te gaan. Dan kom je er nooit uit. We kunnen veel beter ons oor te luisteren leggen bij de woorden van "de wijzen". Wijzen die hun wijsheid niet van zichzelf hebben, maar van God. Dan hoef je namelijk de zin van alles niet meer te zoeken - het antwoord wordt je aangereikt! Wat dat betreft: lees maar veel. Woorden van wijzen. Woorden uit de bijbel. "Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag!"

Pas op met lezen.

Uiteindelijk gaat het over veel meer. Veel lezen mat het lichaam af, zegt Prediker. Dat geldt ook voor veel werken. Teveel sporten. Maar zou al te veel televisie kijken goed voor je zijn? Voordurend maar berichtjes versturen - en ontvangen? Zijn ook die dingen niet al snel heel erg oppervlakkig, behoorlijk zinloos?

Wat heeft in het leven nou echt zin? "Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na." "Blijf in Mij." Leven met God, met Jezus. Leven vóór God, vóór Jezus. Je van daaruit inzetten voor de medemens, voor de kerk. Dat geeft je leven waarde. Eeuwigheidswaarde.

*"Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus,
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan."
(ELB 396, refrein)*

Ds. K.A. Hazeleger