

OVERDENKING

Helden in Gods koninkrijk (II)

“Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEERE van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt.” (1 Samuël 17:45)

Heb jij dat ook wel eens? Je leest in de Bijbel over Mozes, David, Gideon, Paulus en nog wat van die namen en je denkt: dat waren me toch geweldige helden voor God. Zo zal ik wel nooit worden. Daar ben ik veel te bang voor! Een held is niet iemand die nooit bang is, maar iemand die ondanks zijn angst toch doorgaat! In de Bijbel komen we heel wat verhalen tegen van mensen die op een bijzondere manier door God zijn gebruikt. De helden uit de Bijbel waren heel gewone mensen, precies zoals jij en ik. Sterker nog: de Bijbel lijkt de boel wel op z'n kop te zetten. Nog een paar sterke voorbeelden:

David

De grootste koning van Israël. Zijn lijst van heldendaden lijkt onovertrefbaar. Als jonge jongen schrikt hij niet terug voor de leeuwen of beren die de schapen van zijn kudde bedreigen. Dit blijkt een goede voorbereiding te zijn op de confrontatie met de reus Goliath. De vrouwen van Jeruzalem zingen: ‘Saul heeft zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden verslagen’ (1 Samuël 18:7). Dan ben je echt een held. Naast de verhalen over David zijn ook de meeste psalmen door hem geschreven. En juist in de psalmen kijken we diep in het hart van deze held. En wat blijkt? Zijn hart ging soms wild tekeer van angst. Wat heeft David ‘m vaak geknepen. De ene dag zingt hij: ‘Met mijn God spring ik over een muur!’ (Psalm 18:30) Maar de volgende dag roept hij het uit: ‘O God, verlos mij uit mijn angst!’ (Psalm 120:1).

Petrus

In de ogen van veel (katholieke) gelovigen is Petrus de grote held van de kerk. Maar dan wel een bange held. Als tot drie keer toe aan Petrus de vraag wordt gesteld of hij bij Jezus hoort, begint Petrus zelfs te vloeken om te bewijzen dat hij echt niet bij Hem hoort (Matteüs 26:69-75). Wat een angst! Wie zou zo iemand dan niet gelijk en helemaal afschrijven? God dus niet, want Petrus ontvangt vergeving en krijgt de kans om opnieuw te kunnen beginnen (Johannes 21:15-17). Uiteindelijk is het juist Petrus die met grote vrijmoedigheid de eerste Pinksterpreek houdt in Jeruzalem, waardoor

duizenden mensen tot geloof komen! (Handelingen 2:14-42).

Paulus

In de beleving van veel mensen is Paulus een echte hardliner. Voor niets en niemand bang. Wanneer je leest wat hij allemaal heeft meegemaakt, dan lijkt dat idee wel terecht (2 Korintiërs 11:23-27). Niets is minder waar. Hij is daar zelf heel eerlijk en open over. Hij schrijft aan de christenen in Korinte dat hij met heel veel angst en beven tot hen was gekomen (1 Korintiërs 2:3). Hij was bang voor de scherpe en nogal afwijzende houding van de mensen in deze stad. Ook Timoteüs, een medewerker van Paulus, had daar mee te maken. Bij hem was het vooral om zijn jonge leeftijd (1 Timoteüs 4:12). Paulus schrijft: ‘Timoteüs, je hebt niet een geest van lafhartigheid ontvangen, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid. Wees nooit bang om anderen over Jezus te vertellen of er voor uit te komen dat je mijn vriend bent.’ (2 Timoteüs 1:7-8).

Jezus

Was Jezus een held? Zeker weten! Als er nu een verkiezing zou worden gehouden van de grootste held aller tijden, zou Jezus wat mij betreft met stip op nummer één staan. Hij was de enige die de confrontatie aandurfde (en aan kon!) met de machten van de hel en de dood. Zijn overwinning was geweldig! (Kolossenzen 2:15) Voor Hem zijn deze woorden: De Heere, uw God, is in uw midden, een held, die verlost! (Sefanja 3:17a) Maar ook voor deze grootste held van hemel en aarde geldt: wat was Hij ongelooflijk bang. Er is niemand ooit zo bang geweest als Jezus. Niemand heeft zo de diepte van angst geproefd als Jezus. In de laatste nacht van zijn menselijke leven hier op aarde was zijn angst zo afgrijselijk, dat zelfs zijn zweetdruppels veranderenden in bloed (Lucas 22:44). Opvallend: de grootste held aller tijden heeft de allerdiepste angst gevoeld. Een held is dus echt niet iemand die nooit bang is, maar wel iemand die ondanks zijn angst toch doorgaat!

Bijbellezing: 1 Samuël 17

*HEER, ai, maak mij Uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw waarheid, leer
ijv'rig mij uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten. (Psalm 25 vers 2 - Bundel 1938)*

R.H. Hekman

