

OVERDENKING

Hem volgen en aanbidden

'Toen hij in Bethlehem aankwam' (1 Samuël 16:4)

'Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.' Deze levenswijsheid is te vinden in 1 Samuël 16.

De profeet Samuël moet naar Bethlehem toe gaan. Dat is een opdracht van de HEERE God. Er zal iets gaan gebeuren in het huisgezin van Isaï. Samuël weet wat de bedoeling is. Hij heeft de opdracht een van de zonen tot koning te zalven. Samuël heeft er moeite mee. Ze hadden Saul toch als koning? Die had hij zelf ook gezalfd. Waarom was God niet genadig voor Saul? Is er echt geen vergeving mogelijk als je maar één keer ongehoorzaam bent geweest? Voor Samuël is dit ondoorgroendelijk. Hij kan er niet mee uit de voeten en hij ligt opstandig in z'n bed te mokken over het beleid van God. Dit beeld ontstaat in m'n gedachten als ik 1 Samuël 16:1 lees. De HEERE moet Zijn knecht behoorlijk aansporen om te doen wat er te doen is. Gelukkig: Samuël krijgt gehoorzaamheid en gaat op weg.

Hemels onderwijs

'Toen hij in Bethlehem aankwam.' Zo staat het er. Dat gaat niet helemaal vanzelf en vanzelfsprekend. Samuël doet de wil van God. Dat dit nu heil en zegen brengt is voor Samuël onduidelijk. Maar wat hij nu niet ziet, zal hij later zien. Heb je daar ook al eens mee te maken gehad? Dan zou je het zelf heel anders hebben gedaan. Dan denk je dat je het beter weet, beter dan God. Daar moet je vanaf worden gebracht. De HEERE geeft juist daar les in: hemels onderwijs. Je leert Hem volgen en aanbidden. Samuël vertelt in Bethlehem waar hij voor komt, maar hij kan nog niet alles zeggen. Hij heeft een kalf bij zich en zal een offer brengen voor de HEERE. Isaï en zijn zonen ontvangen een speciale uitnodiging om aan de offermaaltijd deel te nemen. Samuël ziet de jongens komen. Op het eerste gezicht ziet hij Eliab als toekomstige koning. Maar de HEERE maakt aan Zijn knecht bekend: 'Die niet. Je kijkt alleen maar naar de buitenkant. Ik zie het hart.' Misschien de tweede zoon? De derde? Ook niet. Nee, die ook niet. Zo gaan er zeven zonen voor het aangezicht van Samuël voorbij. 'Zijn ze dit allemaal?', vraagt hij. Hij snapt er niks meer van. Er komt een antwoord: 'Eentje nog, de jongste, en die is buiten bij de schapen.' David wordt geroepen.

Wonder van genade

David. Een gezonde buitenkleur, heldere ogen. Een mooie kerel om te zien. Zo staat hij daar. Wat is er? David kijkt de kring rond. Samuël komt op hem af. Hij wordt gezalfd tot koning in het midden van zijn broers. Zo heeft God gekozen. Anders dan je had gedacht. Het was niet de gedachte van Samuël. En ik zou het zo evenmin hebben uitgedacht. Hoe God verkiest en uitverkiest, is een wonder van genade. Wonderlijk, de mogelijkheid van uitverkiezing. Toch nog, toch nog zalig worden. Wie had bij zichzelf al vastgesteld: 'Voor mij is dat niet weggelegd?' Het is heel verrassend en heel persoonlijk als er een boodschap van de HEERE God door Woord en Geest naar je toekomt. 'Ik heb u lief, u mag Me dienen met de liefde van uw hart. En het is mogelijk, omdat Ik Zelf dit zo graag wil.' Wat een verrassing. Ik denk nog terug aan 1 Samuël 16:7: 'Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.' We kunnen ook vertalen: God kijkt met Zijn hart. Dan komt Zijn innerlijk naar buiten en kom je in aanraking met innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Daar is Hij vol van. Wat kunnen we daar veel van leren.

Oog voor het zwakke

Kijken met liefde van je hart. Wie doet het? We worden zo gemakkelijk geïmponeerd door uiterlijk vertoon en schone schijn, een militaire parade of een dure auto. Indrukwekkend. Van een wedstrijd raken we opgewonden over topprestaties van de snelste en de beste. Maar vanuit de Bijbel leer je om oog te hebben voor het zwakke en het kleine. Jezus blijft er stil voor staan als Bartimeüs roept: 'Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!' Op een andere dag zet Hij een kind in het middelpunt. Zo werkt het bij de HEERE God. Zo werkt het bij de Heere Jezus. Wat is het leerzaam dat in de praktijk te brengen. Ook tijdens de vakantie!

Bijbellezing: 1 Samuël 6:1-13

*Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de HEER uw God. (Psalm 146 vers 1)*

R.H. Hekman