

OVERDENKING

Levensweg, deel 2

“Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur.” (Lucas 23:25)

De kinderen van de Kinderkerk volgen op weg naar Pasen de levensweg van Jezus. Een levensweg die “ongewoon” was - zoals we zingen met hun projectlied.

Nou heeft natuurlijk *iedereen* een levensweg. En soms komen de levenswegen van twee verschillende mensen bij elkaar. Twee levenswegen die elkaar kruisen. Dat gebeurt hier. De levensweg van Jezus kruist die van een zekere Barabbas. Of: de levensweg van Barabbas kruist die van Jezus.

Lucas vertelt over de beste man weinig goeds. Hij is een man die “wegens oproer en moord gevangen was gezet”.

Wat er precies is gebeurd, weten we niet. Maar: duidelijk is dat Barabbas geen lieverdje was. Johannes noemt hem “een misdadiger”, 18:40. Matteüs zelfs “een beruchte gevangene”, 27:16. Kortom: iemand die heel wat op z’n geweten had - en die je het liefste maar veilig achter de tralies ziet...

We weten niet hoe het bij hem zover is gekomen. Wat hieraan vooraf is gegaan. Duidelijk is dat hij verkeerde keuzes heeft gemaakt, in zijn leven. Hij is zelf verantwoordelijk. Nu is hij opgepakt. Zijn ruwe levensweg dreigt te eindigen in een Romeinse gevangenis - of zelfs aan een Romeins kruis.

Maar dan het bijzondere. Pilatus heeft door dat de mensen van Jezus af willen. “Weg met Hem!”, roepen ze. “Kruisig Hem, kruisig Hem!”

De man die recht moet spreken, ziet daar echter geen reden voor. Deze man is onschuldig!

En dan komen de levenswegen van Jezus de Onschuldige en van Barabbas de Beruchte bij elkaar. Lucas suggereert dat het volk er zelf mee komt. Elders lijkt het dat het meer uitgaat van Pilatus. Hoe dan ook: het volk mag kiezen, tussen Jezus en Barabbas. Wie willen ze dat er vrijuit gaat? En wie willen ze dat er veroordeeld wordt? En het volk roept als uit één mond. “Laat Barabbas vrij. En hang Jezus aan het kruis...”

Pilatus stemt toe.

De levensweg van *Barabbas* mag verder. Hij is weer vrij man, en kan een nieuwe toekomst op gaan bouwen. Wie had dat gedacht...

De levensweg van *Jezus* loopt dood. Hij die onschuldig is, zal moeten sterven, aan het kruis. Onvoorstelbaar...

Twee levenswegen, die bij elkaar komen. De levensweg van Barabbas, die kruist met die van Jezus.

Misschien staat het uiteindelijk wel voor wat er met ons allemaal moet gebeuren.

Nee, we zijn geen beruchte misdadigers en we hebben geen moorden gepleegd. Maar: we hebben op onze levensweg wel allemaal onze zonden, onze fouten.

Laten we daarmee dan naar de Here Jezus gaan. Hij ‘ruilde’ met Barabbas. Die kreeg Zijn onschuld, Jezus zijn schuld.

Hij wil ook ruilen met ons. Onze zonden, onze fouten, van ons overnemen.

Gelukkig zijn we als we op onze levensweg Jezus ontmoeten.

Gelukkig zijn we als de levensweg van Jezus en die van ons op Golgota elkaar ‘kruisen’.

Ds. K.A. Hazeleger