

OVERDENKING

Morgen...

“Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden - Veelvuldig blijkt Uw trouw” (Klaagliederen 3:23)

Wie vandaag *niet* aan morgen denkt, zal nooit klaar zijn voor morgen. Wie vandaag *alleen* aan morgen denkt, zal niet meer aan vandaag toekomen. Over deze twee uitersten heeft de Bijbel mooie dingen te melden. Nadenkend over morgen kun je daar heel verschillende emoties bij beleven. Voor de één zal het een verlangen, zelfs een diep heimwee losmaken. In Psalm 130 lees je over iemand die heel intens naar God verlangt, en zichzelf dan vergelijkt met wachters op de muur, die naar de morgen verlangen (Psalm 130:6).

Angst en twijfel

Anderen zien morgen veel meer als een bedreiging, die angst en twijfel veroorzaakt. We hebben vandaag net aan kunnen overleven; wat zal ons morgen weer te brengen hebben? Een vraag waar de meesten van ons zich niet echt druk over hoeven te maken, maar één ding hebben we de afgelopen tijd in ieder geval geleerd: zekerheden van vandaag bieden geen enkele garantie voor morgen! Hoe zal de wereld en mijn leven er morgen uitzien? Opvallend komen we uitgerekend in een nogal ‘klagerig’ bijbelboek een geweldige belofte over morgen tegen. In Klaagliederen 3:22-23 lezen we dat de goedheid en trouw van God iedere morgen nieuw zijn. Daar kun je het voor vandaag mee doen en bovendien hebben we hier wel een garantie voor morgen!

Bezorgdheid

Zonder de normale zorg voor morgen uit het oog te verliezen, waarschuwt Jezus voor *bezorgdheid* voor morgen. De dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (Matteüs 6:34). Als je alleen maar bezig bent met morgen, kom je niet toe aan het leven van vandaag. Al kun je daar natuurlijk ook weer helemaal in doorslaan. De profeet Jesaja waarschuwt voor de houding van: “Laten wij vandaag eten en drinken, want morgen sterven wij” (Jesaja 22:13). Dan ben je onverantwoord bezig. Stel dat je werkelijk morgen zou komen te sterven, dan is het voor vandaag echt van het allergrootste belang je daar klaar voor te maken!

Planning

We plannen wat af voor morgen en de dagen die daarop volgen. Sommige bijbelwoorden zullen nooit populair worden. Jacobus bijvoorbeeld, die over al dat geplan zegt: Hoe kun je nou weten wat er morgen met je zal gebeuren? Je kunt beter zeggen: “Als de Heere het wil, zullen wij leven en dit of dat doen” (Jacobus 4:13-14). Betekent dit dat we dan maar niet meer moeten plannen? Natuurlijk niet. Als je niet nadenkt over morgen en de dagen die daarop volgen, zal je leven een puinhoop worden. Zelfs als het gaat om het volgen van Jezus, roept Hij ons op daar goed over na te denken en vooraf eerst maar eens de kosten te berekenen (Lucas 14:28-30). Je kunt vandaag wel heel spontaan roepen dat je Jezus volgt, maar denk eens aan morgen. Kun je en wil je deze belofte echt wel waarmaken?

De grote morgen

Uiteindelijk zijn we met elkaar op weg naar ‘de grote morgen’. Dat is een term die niet letterlijk in de Bijbel voorkomt. Wel lezen we over een nacht die vergesloopt is en een dag of een morgen die dichtbij is (Romeinen 13:12). Er wordt dan heel concreet gesproken over het einde van deze wereld, die zal vergaan (2 Petrus 3:11-12). Niet als een definitief einde van alles en daarna een soort zwart gat. Maar om plaats te maken voor een nieuwe hemel en aarde, waar de morgen nooit meer zal worden gevolgd door een nacht. Want die is dan definitief afgeschaft! (Openbaring 22:5). Het op weg zijn naar deze grote morgen van God is niet vrijblijvend. Je bent niet automatisch op weg naar morgen. Daarvoor moet ieder mens zich eerst 180 graden omkeren (Lucas 13:3-5). En voor wie al op weg is naar Gods morgen, geldt de oproep alles wat met duisternis of nacht te maken heeft, uit ons leven weg te doen (Romeinen 13:12). Want dat is alleen maar ballast die je belemmert om door te lopen (Hebreeënen 12:1-2).

Weersverwachting

De aanstaande morgen van God zal een heel bijzondere morgen zijn. Eén zoals we die hier in dit leven nooit zullen meemaken. Zo stralend, zo intens. Met als middelpunt van aanbidding en vreugde Jezus Christus, onze Heere en Koning. In de laatste woorden uit de mond van koning David klinkt een geweldige profetie over Jezus, die zal zijn als het morgenlicht bij het opgaan van de zon en als een morgen zonder wolken (2 Samuël 23:4). Een soort weersverwachting voor de grote morgen van God. Met 100% garantie. Kijk, dat wil ik echt niet missen.

Bijbellezing: Psalm 130

R.H. Hekman