

## OVERDENKING

### Zwemmen of pootjebaden?

***“Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier” (Ezechiël 47:5b)***

In november was er een ontmoeting van missionaire ambassadeurs in het dienstencentrum van de PKN in Utrecht. Iemand zei: ‘Op de top van een berg heb je het mooiste uitzicht, maar we kopen liever een ansichtkaart’. Het bleef me de afgelopen tijd bezighouden. Toen we een kerkdienst in het Duitse Somplar bezochten stond deze letterlijk op een berg. Klimmen of ...?

#### **De rivier van God**

Het mooie van profetieën is dat ze iets laten zien van de toekomst en tegelijkertijd ook een boodschap hebben voor ons leven van nu. Wat heeft dit verhaal met jouw en mijn leven te maken? De rivier van God is een beeld van al het goede wat God in Jezus aan ons wil geven. Het leven met God is alsof je een rivier met helder en fris stromend water binnenstapt. Zeker als je bijvoorbeeld een lange bergwandeling hebt gehad, is het heerlijk om even je bergschuiten uit te doen en je vermoeide voeten in het koele water van zo'n bergbeekje te dompelen. Je komt er helemaal van bij.

#### **Geestelijk pootjebaden**

Als je, net als wij tijdens de missionaire dag, de moeite wilt nemen om Ezechiël 47 te lezen, dan zul je ontdekken dat Ezechiël door een engel bij die rivier wordt gebracht op een punt waar het water nog niet dieper is dan een centimeter of vijf. Net genoeg om een beetje te kunnen pootjebaden. Maar hoe lekker dat ook voelt, Ezechiël krijgt de opdracht om verder te gaan. Eerst wordt de rivier een halve meter diep, dan een meter en uiteindelijk wordt het zo diep dat je voeten de grond niet meer kunnen raken en je alleen maar kunt zwemmen. Als je ziet hoe christenen in ons land vaak met God omgaan, denk ik dat we best wel Gods rivier zijn binnengegaan, maar nooit veel verder zijn gekomen dan wat geestelijk pootjebaden. De diepte van ons geestelijk leven lijkt vaak niet veel meer te zijn dan een centimeter of vijf. Het is best fijn om af en toe (op zondagmorgen of zo) even wat te verfrissen bij God. Het kietelt wel lekker en je blijft mooi voldoende vaste grond onder de voeten houden om je eigen leventje te kunnen blijven leven.

### **Kopje-onder**

De uitdaging die God vandaag geeft aan christenen in een ‘nog’ vrij Nederland is verder te gaan. Niet tevreden te zijn met wat oppervlakkig pootjebaden, maar zich uit te strekken naar de diepte die God wil geven. Het is opvallend hoe mensen in de Bijbel vaak al zoveel van God hadden ontdekt en hoe ze dan toch nog steeds op zoek zijn naar meer. David was een man die heel dicht bij God leefde. Ondanks zijn fouten was hij een man naar Gods hart. Toch lees je in zijn psalmen telkens weer hoe hij met alles wat in hem is naar God verlangt. Hij heeft dorst naar God. Hij smacht naar God (Psalm 63:2). Hij zoekt God, elke dag van zijn leven (Psalm 27:4). Hij wil steeds dieper Gods rivier ingaan om als het ware kopje-onder te kunnen gaan in God.

### **Godszoeker**

In de tempel in Jeruzalem was een groep mensen, de Korachieten, die de hele dag met God bezig waren. Wonend in de tempel waren ze specialisten in de aanbidding. En toch zingen ze in Psalm 84 heel nadrukkelijk over hun verlangen om dicht bij God te kunnen komen. Ze wilden nog dieper in Gods rivier. Ze waren niet tevreden met een beetje pootjebaden, maar wilden zwemmen. Wilden met God het diepe ingaan! Ook in het Nieuwe Testament kom je voortdurend mensen tegen die zich met alles wat in hen was, zich uitstrekten naar God. Paulus was opgegroeid in de tempel. Als tiener had hij alles wat er over God te leren viel wel geleerd. Op een dag werd hij volgeling van Jezus. Hij trok de hele wereld door om mensen over Jezus te vertellen. En wat zegt deze man? Dat hij ernaar jaagt om de kracht van Jezus beter te leren kennen (Filippenzen 3:10-14). Een Godszoeker. Hij was niet tevreden met vijf centimeter, maar wilde zwemmen in Gods rivier!

### **Dieper**

Als er in ons leven iets is dat verlangt naar meer, laat dit dan een aanmoediging zijn. Sluit je aan bij die groeiende groep christenen in ons land, die niet tevreden zijn met wat geestelijk pootjebaden, maar dieper willen gaan. Een groep jonge mensen zong in een volle tent achter het dienstencentrum van de PKN ‘I want to go deeper, but I don't know how to swim’. Ik geloof dat God ons dieper wil laten gaan en vertouw er dan maar op dat Hij je echt wel leert zwemmen.

Bijbellezing: Ezechiël 47: 1-12 & Openbaring 22:1-5

*R.H. Hekman*