

## OVERDENKING

### **Waarmee ben je gedoopt?**

***“Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?” (Handelingen 19:2)***

Dit seizoen denken we bij de Gemeente Groei Groep na over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Op de eerste avond lezen we Handelingen 19 vers 1-20.

Ongehinderd gaat het getuigenis van de Naam van Jezus door, maar in Efeze komt het tot een confrontatie met de machten van het kwaad. Efeze is een handelscentrum door zijn havens aan de Egeïsche Zee. Van hieruit lopen de handelswegen naar Klein-Azië en verder naar het Oosten. Er is veel bedrijvigheid. Ook zijn er scholen van wetenschap en welsprekendheid. Velen houden zich bezig met magie. Wereldberoemd zijn de tempels. Het Artemision is een van de zeven wereldwonderen van de Oudheid. Omdat aan deze tempel het asielrecht verbonden was, werd Efeze ook een beruchte stad. Veel misdadigers kwamen naar de stad om hun straf te ontgaan.

#### **Bewogen over de stad**

Paulus en de zijnen komen op de derde zendingsreis opnieuw naar Efeze. Het tekent Paulus' bewogenheid over de stad. Van een eerder verblijf weet hij dat satan met zijn vele boze machten er heersen. Ongetwijfeld heeft hij gebeden Efeze te mogen winnen voor Gods Koninkrijk. Is Gods gemeente machteloos tegenover dat almaar voortwoekerende kwaad? En doen allen wel mee in de verbreiding van het Evangelie van het Koninkrijk? Denk daarbij eens aan de machten die ook nu heersen! Er is in Efeze nog geen echte gemeente van de Heere Jezus. Apollos preekte in de synagoge. Waarschijnlijk kwamen de gelovigen bijeen in kleine groepen. Paulus begint deze groepen op te zoeken. Hij ontmoet een merkwaardige groep discipelen en merkt dat ze niet erg veel van het Evangelie weten. Ook vertonen ze geen opgewekt en bezielend geloofsleven. Paulus, die ervaren en gerijpt is in het geloof, ziet de oorzaak van hun ingezonkenheid. Daarom vraagt hij hen: ‘Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’

#### **Vol vuur en kracht**

Een actuele vraag voor ons allemaal! Wij komen elke dag in aanraking met

de vele machten van het kwaad. We houden ons met van alles bezig. Is er ook bij ons matheid? Is ons geloof zonder kracht? Heb je de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Ieder kan weten of hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Want de Heilige Geest komt ons bevrijden uit de greep van de machten en brengt ons naar de Heere Jezus! Hij trekt ons naar Hem toe. Dan stellen we al onze gaven en heel ons leven hartelijk in dienst van de Heere. Vol vuur en kracht. Niet meer de boze machten heersen, maar Christus leeft in ons. Al woeden de machten nog zo sterk in de samenleving, God bewaart ons. Ja, je gaat nog vaak tegen God in, maar God laat je nooit meer gaan, al lijkt het soms zo. Nooit val je uit de sterke handen van God. Telkens zendt Hij Zijn Woord als een bevrijdende boodschap en Zijn Geest geeft je een gebed in je hart. Hij bidt voor je. Zo heeft Paulus het zelf geleerd en het gezien bij anderen die geloofden.

#### **Weerbaar in de samenleving**

Zo ook blijft Christus' gemeente weerbaar in de samenleving. In plaats van verzwolgen te worden, blijft ze vast staan en geeft ze moed en hoop aan hopeloze mensen die om hulp schreeuwen. Net als Jezus trekken ze vol liefde en bewogenheid erop uit en zoeken ze wie verloren zijn. Merken anderen dat je bij Jezus hoort? Heb je de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Er kan zoveel mis zijn in ons leven. Misschien zijn we boos op God. Hij heeft het anders gedaan dan we wilden. Ons leven ging niet zoals we hoopten. Er brak iets bij ons, we gingen ons eigen leven leiden. Maar wie regeert? Ik zelf, of eigenlijk machten van het kwaad?

#### **De machten overwonnen**

Paulus geeft onderwijs. Na Johannes de Doper is Christus gekomen, Die hij heeft aangewezen als het Lam van God, Dat de zonde der wereld wegneemt. Christus is gekomen en heeft alles volbracht. De machten van hel en dood zijn overwonnen. De Heilige Geest maakt de harten van de luisterende discipelen open voor dat onderwijs. Ze geloven de verkondiging. Nu worden ze echt gedoopt, dat is in de Naam van de Heere Jezus. Dat is allesbeslissend. Ze ontvangen de Heilige Geest van God, Die hen innerlijk verandert.

Helemaal vol worden de discipelen van de Heilige Geest. Dát zal de samenleving om hen heen merken! Er gaat grote kracht van uit. De invloed en de macht van de kwade geesten verbleken. De kracht van de Heilige Geest wordt bekend tot buiten de grenzen van Efeze. Door alle eeuwen werkt die Geest, tot vandaag toe! Lof aan de drie-enige God.

*R.H. Hekman*