

OVERDENKING

Week van Gebed 18-25 januari: Dorst?

Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken?' (Johannes 4:7)

Jezus verlaat Judéa en gaat op weg naar Galiléa. De enige rechtstreekse weg tussen Judéa en Galiléa loopt door het gebied van Samaria. Als de Joden uit Galiléa naar Jeruzalem gingen moesten ze door Samaria gaan. Als ze volgens de wet leefden, dan kozen ze een langere weg door het Overjordaanse. Want Joden gingen niet om met Samaritanen. Samaritanen waren een gemengd ras met een half-Joodse, half-heidense godsdienst. Maar Jezus gaat wel door Samaria, en bij Sichar, bij de bron van Jacob, raakt Hij in gesprek met een Samaritaanse vrouw.

Hij moest door Samaria gaan

Van wie moest Jezus door Samaria gaan? Het enige antwoord kan zijn dat Zijn Vader in de hemel Hem deze opdracht gaf. Want vlakbij het plaatsje Sichar was een eenzame vrouw. God de Vader verlangde ernaar dat Zijn Zoon een ontmoeting zou hebben met deze vrouw.

Er kwam een vrouw om water te putten

Jezus kwam in Sichar. Hij is vermoeid van de reis en gaat bij een bron zitten. Er komt een vrouw om water te putten. Dat was ongebruikelijk, want het was op het heetst van de dag. Niemand gaat op die tijd water putten. Behalve deze vrouw die waarschijnlijk niemand wil ontmoeten. Ze is vijf keer getrouwd geweest, en degene met wie ze nu samenwoont is haar man niet. De mensen praten over haar, en daarom leeft ze teruggetrokken. Waarschijnlijk is ze verbaasd als ze midden op de dag iemand bij de bron ziet zitten. Als ze dichterbij komt merkt ze dat het een Jood is. Dat stelt haar gerust, want die man zal haar niet aanspreken. Joden gaan niet om met Samaritanen.

Geef Mij te drinken

Jezus vraagt de vrouw om een gunst. Hij begint niet te zeggen dat Hij wel weet wie ze is, Hij vernedert zich als het ware voor haar, door haar deze gunst te vragen. De vrouw reageert verbaasd: "Hoe kunt U als Jood van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen?" Nu pas begint Jezus zich bekend te maken. Als jij wist wie jou vraagt: Geef Mij te drinken, jij zou het aan Hem gevraagd hebben, en Hij zou je levend water hebben gegeven. Maar antwoordde de vrouw: "U heeft geen emmer en de put is diep. Bent U meer dan onze vader Jacob die deze put gegraven heeft en eruit gedronken

heeft?"

Heer, geef mij dit water

Nee, zegt Jezus, maar het gaat niet om dit water, want daar krijg je weer dorst van. Het water dat Ik je kan geven, daarvan krijg je nooit meer dorst. Dat water zal tot een fontein worden die springt tot in het eeuwige leven. Als de vrouw dit hoort zegt ze onmiddellijk: "Heer, geef mij dit water." In dat korte gesprek heeft Jezus bij die vrouw een geweldig verlangen losgemaakt. Een verlangen naar iets wat ze altijd gezocht heeft. Ze vraagt Jezus heel rechtstreeks haar dit te geven. Maar Jezus wil verder helpen. Hij wil de zaken van haar leven die ze voor Hem verbergt naar voren halen. Vandaar de voor haar zo pijnlijke opmerking: "Ga heen, roep uw man en kom hier." Waarschijnlijk zou de vrouw het liefst willen wegvluchten, na deze pijnlijke vraag. Maar heel eerlijk antwoordt zij: "Ik heb geen man." Inderdaad, zegt Jezus. Je hebt vijf mannen gehad en die je nu hebt is je man niet.

Ik, die met u spreek, ben het

De vrouw zal zeer verbaasd zijn geweest toen Jezus haar dat allemaal vertelde. "Ik zie dat Gij een profeet zijt, en dat U alles van mij afweet" zegt zij. En ze vertelt over haar godsdienst, dat ze op de berg Gerizim moet aanbidden. En over de godsdienst van de Joden, die in Jeruzalem moeten aanbidden. "Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden." Dat zegt Jezus tegen haar. Het gaat er niet om waar je aanbidt, maar hoe dat gebeurt. God aanbidden moet niet een uiterlijke vorm zijn, maar moet iets zijn dat van binnen uit komt, dat echt is. "Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt", zegt de vrouw. "Wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen." Dan zegt Jezus tot haar: "Ik, die met u spreek, ben het."

Zou deze niet de Christus zijn

Waarschijnlijk heeft de vrouw hem verbaasd aangestaard. Maar het gesprek is afgelopen, want de discipelen waren teruggekomen uit de stad, waar ze voedsel gekocht hadden. Ze zijn verbaasd dat Jezus daar in gesprek is met een vrouw, maar durven er niets over te zeggen. De vrouw had haar kruik laten staan, en was naar de stad gegaan. Ze roept de mensen toe: "Kom mee, want ik heb iemand ontmoet die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb, zou deze niet de Christus zijn?" De vrouw die aan het begin van de ontmoeting met Jezus nog zo schuw was, vertelt het nu aan iedereen die het maar horen wil. En door dit getuigenis komen velen tot geloof.

Bijbellezing: Johannes 4:1-42

R.H. Hekman