

Dank de Schepper

Genesis 1:1-2:3, bovenbouw

Heb je wel eens goed om je heen gekeken toen je buiten liep? Wat zag je toen allemaal? (*Laat de kinderen antwoorden: bomen, dieren, planten, maar misschien ook huizen, etc*). Waren deze dingen er altijd al? (*kinderen laten reageren*). Nee hè? De huizen zijn gebouwd. De bomen en de planten zijn gegroeid. Dat klopt. En weet je? Helemaal in het begin... voordat wij geboren zijn, voordat je ouders er waren en je opa en oma, en nog heel ver daarvoor... Toen was er helemaal niets! He-le-maal niets! Geen bomen, geen bloemen, geen planten, geen dieren, geen mensen, geen huizen. Niets! Alleen God was er.

In de Bijbel staat dit in het eerste bijbelboek beschreven (*pak je bijbel en laat de eerste bladzijdes zien*). In het boek Genesis. Daar staat: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg.' Er was helemaal niets, het was een rommel-tje. En toen... Toen ging God de hemel en de aarde scheppen. Van *niets*, van leegte, maakte Hij *iets*. Dat staat hier (*wijs naar je bijbel*). En ik zal jullie vandaag vertellen hoe dat is gegaan... (*leg je bijbel open voor je neer*)

In het begin was er dus helemaal niets. De aarde was woest en leeg en het was helemaal donker. Je kon niets zien! Maar God was er wel en Zijn Geest zweefde boven de aarde.

Toen begon God met Zijn schepping. Hij startte met het licht. Hij zei: 'Laat er licht zijn!' En toen werd het licht. Al het donker, de duisternis, ging weg en de aarde werd nu zichtbaar. Het was nog niet mooi, het was nog steeds woest en leeg. Maar je kon het nu wel zien, er was licht.

God zag dat het licht goed was. Hij maakte een scheiding tussen licht en donker (*laat de afbeelding van dag 1 zien*). Hij noemde het licht dag en het donker noemde Hij nacht.

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

(*Laat de afbeelding van de tweede dag zien*). Kijk, hier heb ik een afbeelding van de tweede dag. God heeft toen de lucht en de wolken geschapen. En ja... ook de regen. Wij vinden die regen meestal maar vervelend, maar regen kan ook heel goed zijn en we hebben het heel hard nodig. Want zonder regen zou er nu niets kunnen groeien.

Aan het einde van de tweede dag was er nog geen land. Alles was nog water.

Op de derde dag maakte God een scheiding tussen de zee en het land. God liet toen al het water samenkomen in de zee, en zo ontstond er land. In de Bijbel staat er dan: 'God zag dat het goed was.'



Maar de aarde was nog leeg, er groeide nog niets. God zei: 'Laat de aarde groen worden. Er moeten zaadvormende planten komen en bomen die vrucht dragen.' En het werd groen. Wat moet het toen prachtig geweest zijn. Alles groeide en bloeide! Prachtige bloemen. Aan de fruitbomen groeiden vruchten, heerlijke appels en peren (*laat de plaat van de derde dag zien*). Het werd avond en het werd weer morgen: de derde dag was voorbij en de vierde dag begon.

Heb je 's avonds laat weleens omhoog gekeken en al die schitterende sterren gezien? God maakte op de vierde dag de maan en de sterren, maar ook de zon (*laat de plaat van de vierde dag zien*). De maan en de sterren zijn de lichten voor de nacht en de zon is de lichtbron voor de dag. Toen werd het weer avond en het werd weer morgen. De vijfde dag begon.

God zei: 'Het water moet wemelen van levende wezens en boven de aarde moeten vogels vliegen.' God schiep toen alle vissen en vogels (*laat de plaat van de vijfde dag zien*). Hele grote zeedieren, walvissen, dolfijnen. Maar ook de kleine visjes en de kwalen en waterslakken. Hij schiep vogels in de lucht, met prachtige veren. Ze zongen de mooiste liederen. Arenden, kanaries, musjes en merels. God schiep ze allemaal. En God zag dat het goed was. Hij zegende de vissen en de vogels, Hij zei: 'Wees vruchtbaar en word talrijk. Vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden. Ze moeten overal op aarde vliegen.'

Er leefden toen al vissen in het water en vogels in de lucht, maar op het land leefde er nog niets. God zei: 'Er moeten allerlei levende wezens op de aarde komen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren.' En zo gebeurde het. God maakte de dieren voor op het land. Schapen, koeien, honden. Konijntjes en slangen. Leeuwen en beren. Het krioelde van leven op de aarde. God zag dat het goed was. Maar er miste nog iets... Weten jullie wat er miste? (*Laat de kinderen reageren.*) Juist. De mensen. Op de zesde dag schiep God daarom ook de mensen, Hij zei: 'Laten we mensen maken die op Ons lijken. Zij moeten zorgen voor de vogels en de vissen en voor de die-

ren op de aarde.' (*Laat de plaat van dag 6 zien*). Hij zei tegen de mensen die Hij geschapen had: 'Wees vruchtbaar, krijg kinderen. Ga op de aarde wonen en zorg voor de aarde.' Ook zei God: 'Hierbij geef ik jullie alle planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat kunnen jullie gebruiken om van te eten, behalve van één boom. En aan de dieren geef ik de groene planten om van te eten.' En zo gebeurde het. De mensen en de dieren hadden alles wat ze nodig hadden. God zorgde voor hen. De Heere God bekeek alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd weer morgen: de zesde dag was voorbij.

De aarde was een plek geworden om te leven, het was goed. Op de zevende dag rustte God uit van al het werk. De aarde was helemaal af. Het was prachtig geworden.

Als we vandaag naar de schepping kijken, dan vinden we deze heel mooi (*verwijs eventueel naar de spullen die de kinderen mee hebben gebracht – zie*

introductie), maar toen God de aarde had gemaakt was deze helemaal perfect!

Als je nu om je heen kijkt, zijn er dingen die helemaal niet leuk of mooi zijn, en helemaal niet meer zo perfect. Dat kwam omdat de mens at van die ene boom waarvan ze niet mochten eten. Daardoor kwam de zonde in de wereld. Daardoor werd de aarde niet meer zo mooi als eerst en is het niet meer altijd een fijne plek om te leven.

Toch zorgt God ook nu nog voor ons, ook al is de aarde niet meer perfect. Elke dag is er weer te eten en te drinken. En ook het afgelopen jaar zijn er weer groenten gegroeid om van te eten en zijn er weer appels en peren aan de bomen gekomen.

Daar mag je God voor danken. Vandaag op dankdag in het bijzonder. De Heere heeft alles geschapen en Hij zorgt nog steeds voor zon en regen waardoor het groeit. God geeft ons ons voedsel. Een reden om dankbaar te zijn. *Dank de Schepper* daar maar voor!