

Dank de Schepper

Genesis 1:1–2:3, onderbouw

In het begin was de wereld er nog niet. Dat is al heel lang geleden hoor. Wel een paar duizend jaar. Lang voordat de opa van je opa van je opa van je opa geboren werd. Er was toen nog helemaal niets. Maar de Heere God was er wel. Hij is er altijd. De Heere God maakte de hemel en de aarde.

De aarde was nog niet mooi. Het was er leeg en overal was water. Nergens was een droog stukje land. En het was helemaal donker.

Toen zei God: 'Laat er licht zijn!' En opeens was er licht. God vond het licht goed. Hij noemde het licht 'dag'. Het donker noemde God 'nacht'. Het werd avond en het werd weer morgen: dat was de eerste dag.

Op de tweede dag maakte God de lucht en de wolken. Uit de wolken komt soms water, dat noemen we regen. Gelukkig regent het niet altijd. Zo zorgt de Heere God voor ons. Fijn hè? Het werd avond en het werd weer morgen: dat was de tweede dag.

God maakte op de derde dag de zee en het land. Eerst was de aarde helemaal vol water. Toen kwam al het water samen in de zee. Het strand en de rotsen kwamen tevoorschijn. Een droge plek om te leven. God vond het land en de zee goed.

God zei: 'Laat de aarde groen worden. Er moet gras gaan groeien en mooie bloemen en er moeten grote bomen gaan groeien.' Wat werd de aarde toen mooi! Er begon gras te groeien en mos. Er kwamen kleine made-liefjes, mooie tulpen, paarse krokusjes, rozen... de aarde ging vast ook lekker ruiken van al die mooie bloemen. Er gingen kleine plantjes groeien, met zoete rode aardbeien eraan. Er gingen planten groeien met hele grote bladeren en lange groene vruchten: de komkommers. Kleine plantjes met veel groene blaadjes zoals sla en andijvie. Planten waar boontjes aan groeien, worteltjes en aardappels. Er gingen stengels groeien waaraan allemaal kleine zaadjes kwamen: dat is het koren waar we nu brood van kunnen maken. Er kwamen grote bomen uit de grond zoals appelbomen, perenbomen, bananenbomen, kastanjabomen en eikenbomen. En ook struiken met rode en blauwe besjes eraan. God zag dat het goed was, wat Hij had gemaakt. Het werd avond en het werd weer morgen: dat was de derde dag.

Op de vierde dag maakte God de zon, de maan en de sterren. Dat zijn de lampen voor in de lucht. Overdag schijnt de zon en is het licht. 's Nachts zien we de maan en de sterren. Heb je weleens naar de lucht gekeken, als het donker is? Met al die sterren lijkt het net alsof de lucht helemaal versierd is. Denk er dan maar aan dat de Heere God dat zo mooi heeft gemaakt. De Heere God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd weer morgen: dat was de vierde dag.

Op de vijfde zag zei God: 'Ik wil dat er dieren gaan zwemmen in de zee en dat er vogels gaan vliegen door de lucht.' God maakte toen alle dieren voor in het water. De grote dolfijnen, zeehonden en walvissen, maar ook de kleine guppy's en goudvissen. Ook maakte God de

vogels. De pauw met zijn prachtige veren, de kleine bruine musjes en de grote ooievaars. Met een snavel om te eten, pootjes om te lopen en vleugels om te kunnen vliegen. De Heere God vond de vogels en de vissen goed. En Hij zei tegen hen: 'Ik wil dat jullie jonkies krijgen: kleine dolfijntjes, kleine visjes, kleine kuikentjes, kleine vogeltjes. Die zullen groot worden en ook weer jonkies krijgen. Ik wil dat de zee helemaal vol wordt en dat er ontelbaar veel vogels op de aarde komen.' Het werd avond en het werd weer morgen: dat was de vijfde dag.

Op de zesde dag maakte God alle dieren. Wilde dieren, zoals leeuwen, olifanten en kangoeroes. Kleine diertjes zoals spinnen, mieren en lieveheersbeestjes. God maakte ook de schapen en koeien, de paarden en de honden. Alle dieren zijn door de Heere God gemaakt. En God vond ze goed.

God zei: 'Laten we mensen gaan maken. Zij moeten zorgen voor de vogels en de vissen en voor de dieren op aarde.' Toen schiep God Adam en Eva. Mensen die kunnen denken en kunnen praten en die ook van elkaar kunnen houden. De Heere God zegende hen. Hij gaf hen de opdracht om kinderen te krijgen, zodat de hele aarde vol zou worden. De Heere God gaf hen ook eten. Hij zei: 'Alle bomen en planten met vruchten en zaden eraan, die geef Ik jullie en daar mogen jullie van eten.' Alle aardbeien, appels, peren, mandarijnen, druiven, tomaten, komkommers, boontjes, bloemkolen... de Heere God gaf het hen allemaal om van te eten. De Heere God bekeek alles wat Hij gemaakt had en zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd weer morgen: dat was de zesde dag.

Zo heeft de Heere God alles gemaakt. Alles is klaar en af. Het is mooi en goed. De aarde is een fijne plek om te leven. Op de zevende dag rustte God uit van al dit werk.

Nadat de Heere God alles gemaakt heeft, zijn er hele nare en verdrietige dingen gebeurd op aarde. De mensen luisterden niet goed naar God en gingen foute dingen doen. De aarde is daardoor niet meer zo mooi als eerst. Het is niet altijd meer een fijne plek om te leven. Toch zorgt de Heere God nog steeds voor ons. Nog steeds is er zon en regen. Nog steeds groeit er eten. Er groeit fruit aan de bomen. Er zijn planten waar aardappels en groenten aan groeien. Er groeit koren op het veld, waar de bakkers brood van kunnen bakken. Elke dag hebben we genoeg te eten. Er blijft zelfs vaak wat over! Daar mogen we de Heere God voor danken. Dat doen we speciaal op dankdag. En je mag dat natuurlijk elke dag doen. Dank de Schepper!

