

OVERDENKING

Lezen: 2 Korintiërs 8

9 Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

De één vindt ze mooi, de ander moet er niets van hebben. Kerststalletjes, ze zijn er in soorten en maten. In de Protestantse traditie zijn ze nooit helemaal ingeburgerd geraakt. Je zult niet zo snel een Kerststal in een Protestantse kerk aantreffen. Bij Protestanten komt een Kerststal nog het meest voor als bouwplaat, of werkje voor de kinderen.

De Kerststal is sterk verweven met de Rooms Katholieke traditie. In veel Rooms katholieke kerken is een Kerststal te vinden. Lange tijd had de Kerststal ook in veel Rooms Katholieke gezinnen een plek. Soms tref je er een aan op onverwachte momenten en onverwachte plaatsen.

Volgens de overlevering gaat de Kerststal terug op Franciscus van Assisi(Italië), geboren in 1181 of 1182 en overleden op 3 oktober 1226. Franciscus heeft de Kerststal niet bedacht.

Wel heeft hij met de eerste levende Kerststal die wij kennen, in 1223, bijgedragen aan de verspreiding van dit idee.

Franciscus wilde zijn tijdgenoten wijzen op de armoedige, ja erbarmelijke omstandigheden waarin de Here Jezus geboren werd.

Deze armoede heeft de Here Jezus vrijwillige gezocht, om ons rijk te maken.

Er is een hemelsbreed verschil tussen de hemelse heerlijkheid waarvan Hij afstand deed en de aardse armoede waarin Hij intrede deed. Dat is de evangelieboodschap. De Here Jezus is gekomen, vol ontferming naar de mensen kijkend, zo kijkt Hij ook naar ons.

Wie Hem als Heer en Heiland kennen, weten dat zij mogen delen in Zijn rijkdom. Dan leren we de echte rijkdom kennen. die is niet afhankelijk van onze materiële rijkdom, maar is daar wel op van invloed.

We mogen ons in deze Adventstijd weer laten helpen bij de voorbereiding op de viering van het Kerstfeest. De Zoon van God is voor ons mens geworden op deze aarde. Hij is om onzentwil arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Dat de Here Jezus om onzentwil arm is geworden, dat is een daad van solidariteit, van liefde.

Zo dicht is Hij bij ons komen staan. Daarmee heeft Hij ook ons de ogen willen openen voor de Here God en voor onze naaste.

De Adventstijd is de tijd van de hoopvolle verwachting van de komst van het licht in de duisternis.

De Komst van de Here Jezus als de beloofde Messias staat geheel in het teken hiervan.

Hij is gekomen als het Licht van de wereld, om ons hart en ons leven te verlichten, om ons terug te brengen bij onze Vader en ons te leren wie onze broeder is.

Dat is de blijde boodschap die óns rijk maakt, echt rijk. De blijde boodschap maakt ons rijk, en als het goed is anderen, door ons, dan ook.

Ds. M. A. Bos

KERKBLADREDACTIE

Het komende laatste kerkblad van het jaar 2016 (de kersteditie) zal net als voorgaande jaren aan ieder gezin die lid is van onze Protestantse kerk in Daarlerveen worden aangeboden. Een prachtige gelegenheid voor commissies en verenigingen om zich voor te stellen aan de rest van de Daarlerveense bevolking, en eventueel uit te nodigen bij hun bijeenkomsten. Mocht u hier gebruik van willen maken wilt u dan wel zorgen dat de kopie op tijd ingeleverd wordt.