

OVERDENKING

Op naar Daarlerveen

Pinksteren; jaren terug in Jeruzalem. “Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.”

Pinksteren; dit jaar in Daarlerveen. “Plotseling klonk er van achter het spoor het geluid als van hevige motoren, dat het dorp waar we woonden geheel vulde.”

Hebben die twee verder nog iets met elkaar te maken? Op het eerste gezicht misschien niet. Bij nader inzien misschien toch wel.

Ik ben er even geweest, bij de motorcross. Een hele belevenis! Bijzonder, om die motors te zien springen. Bijzonder dat het na de start in de eerste bocht - meestal - allemaal goed gaat. Ik moet eerlijk zeggen: ik hield soms m'n hart vast...

Maar wat me met name bij is gebleven: het was er druk. Mensen overal vandaan waren naar Daarlerveen gekomen om het evenement mee te maken. Volgens een deelnemer kwamen - in tegenstelling tot vorig jaar - ook de *crossers* dit jaar overal vandaan. De motorcross Daarlerveen was geen plaatselijk of regionaal gebeuren meer - maar een landelijk evenement.

Goed voor het dorp. Zeker ook na het voetvolleybaltoernooi, de week daarvoor. Ook hiervoor waren teams overal vandaan naar Daarlerveen gekomen. Twee zaterdagen op rij ging het land op naar Daarlerveen. Twee zaterdagen op rij is Daarlerveen op de kaart gezet!

En dat andere; Pinksteren, in Jeruzalem? Tja, geldt daarvoor niet hetzelfde? Op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort, vierden de joden *hun* Pinksterfeest. Voor dat feest waren heel veel mensen naar Jeruzalem gekomen. En dat gebeurde bij andere grote feesten ook. De joden gingen geregeld op naar Jeruzalem om daar de grote feesten te vieren.

Je *zou* zeggen: na Pinksteren gaat de beweging vervolgens de andere kant op. Niet *naar* Jeruzalem, maar *uit* Jeruzalem, de wereld in. Het boek

Handelingen vertelt hoe het evangelie vanuit Jeruzalem terechtkomt in Europa en uiteindelijk zelfs wordt verkondigd in het centrum van de wereld van die tijd, Rome.

En toch is het daarmee nog niet klaar. De profeet Zacharia profeteert iets dat nog moet gebeuren: “Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de Here van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken,” 8:22. Hij zegt dat “tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel zullen grijpen met de woorden: Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is,” 8:23. In het laatste hoofdstuk van zijn boek profeteert hij dat in de toekomst de volken naar Jeruzalem zullen komen “om de Here van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhutfenfeest te vieren,” 14:16. Kortom: nadat het evangelie de wereld in is gegaan, zullen de volken volgens Zacharia weer terug komen naar Jeruzalem, om daar de Here God te aanbidden.

Hoe dat precies zal gaan? Ik weet het niet. Maar ik proef er iets heel moois in. Zoals mensen massaal naar Daarlerveen wilden, voor de motorcross, waar ze van gehoord hadden. Zo zullen de mensen massaal naar Jeruzalem willen, naar de God van Jeruzalem, omdat ze van Hem gehoord hebben. De mensen willen niks liever dan Hem eren, van Hem genieten - en door Hem gezegend worden.

Mooi dat Daarlerveen weer een beetje op de kaart staat.

Het herinnert ons eraan dat in de bijbel *Jeruzalem* op de kaart staat.

Laten *wij* zorgen dat we deze unieke stad niet vergeten. En: de *God* van deze unieke stad. De *Messias*, die voor ons stierf net *buiten* Jeruzalem en Zijn Geest uitstortte *in* Jeruzalem. De Here Jezus.

Mensen wilden massaal naar Daarlerveen, voor de motorcross, waar ze van gehoord hadden.

Waar zijn *wij* in ons leven naar op weg?

En: hoeveel mensen nemen we op die weg met ons mee?

Ds. K.A. Hazeleger