

## OVERDENKING

Psalm 104

“Hoe groot zijt Gij...”

Dit nummer van ons kerkblad verschijnt in de vakantietijd. Voor velen komt de vakantie in zicht. Binnenkort, of na afzienbare tijd is het zover: vakantie...

In de vakantie zoeken we ontspanning. We willen op adem komen, bijtanken. Daarbij zoekt de één het juist in rust, en de ander juist in inspanning (actieve vakanties). Niet zelden speelt dit zich af in de vrije natuur. We zoeken de zon op, gaan de bergen in, naar de bossen, of naar de zee. Ook al kan, of gaat niet iedereen (meer) op vakantie vanwege bijvoorbeeld de gezondheid of andere belemmerende omstandigheden, toch zal vrijwel iedereen er uit eigen ervaring iets van herkennen: dat vrije natuur gevoel. 't Is niet alleen aan de orde in de vakantie, maar ook op een mooie zomerse dag. Kijk ook maar eens op een mooie zomerse zondag, hoe druk het is in de natuur. Je kunt er je hart aan ophalen. Indrukwekkend wat er groeit en bloeit. Moet je horen wat een vogels. Of, wat een belevenis: zonsondergang aan zee.

En, als je dat allemaal ziet en hoort, wat denk je dan? Mooi, indrukwekkend, enorm. Zeker, dat is zo. Weleens gedacht aan Psalm 104 op zo'n moment?

In Psalm 104 horen we hoe de macht en majesteit van de Here God in de natuur wordt bezongen. Psalm 104 spreekt over de Here God als Schepper en onderhouder van Zijn Schepping. Psalm 104 is een loflied tot Gods eer. Dat op deze manier Gods lof bezongen wordt is niet zo voor de hand liggend. In onze tijd niet, maar zeker ook niet in de tijd waarin deze Psalm is ontstaan. Rondom Israël leefden volken die het schepsel boven de Schepper vereerden. Allerlei elementen uit de natuur werden als god vereerd. Soms nam men in Israël die verering over. Psalm 104 staat daartegenover als een loftuiging en een belijdenis.

Prijs de HEER, mijn ziel....

Ik loof de Here, omdat ik Hem belijd als Schepper van hemel en aarde. De God van Israël is de Schepper, ook van al datgene wat door anderen als god vereerd wordt. Ook in onze tijd is wat in Psalm 104 verwoord wordt voor velen allerminst vanzelfsprekend. Niet dat wij nu nog zon, maan en sterren vereren. Bij ons is eerder van het tegendeel sprake. Wij hebben God weggeredeneerd uit de natuur. De Schepping is geen

schepping meer, maar min of meer toevallig resultaat van een aantal zich zelf sturende ontwikkelingen. Als er geen schepping is, dan ook geen Schepper. Wij analyseren de schepping naar onze eigen inzichten en maatstaven, zonder daar achter de hand van de Schepper te zien. Het Bijbels getuigenis is echter overduidelijk. Er is een Schepper. De Schepping is voortgekomen uit Gods wil en uit Gods hand. Hij sprak en het was er; Hij gebod en het stond er. De Schepping is Gods werk. En de Here God laat niet los wat Zijn hand begonnen is. Zo is de Schepping nog steeds voorwerp van Gods zorg. In zijn lof getuigt de psalmdichter ervan dat hij weet, dat die God, die Schepper en Onderhouder is, Zich met Zijn schepselen verbonden weet.

We trekken eropuit, de vrije natuur in. De dichter van Psalm 104 zet ons een moment stil. Hij nodigt ons uit naast hem te komen staan. Telkens vestigt hij onze aandacht op weer iets anders, iets moois in de natuur. Kijk eens omhoog, naar de hemel. Dan naar de aarde; vervolgens naar de zee. Kijk eens, allemaal werk van de Here God. En bij zoveel moois ben je toch benieuwd naar de Maker. De Schepping, het geschapene is een verwijzing naar de Schepper. De Schepping verwijst, meer nog getuigt! Alhoewel de aarde geen paradijs meer is, en er een vloek over de aarde is gekomen, is er toch nog zoveel harmonie en doelmatigheid aan te wijzen. Wij mensen leven als schepselen in de schepping. Dat betekent dat wij er niet toevallig zijn. Wij zijn schepsel. En wij leven niet zomaar in een omgeving. Wij leven in de door God geschapen werkelijkheid. Je kunt in de schepping je hart ophalen. Daar kun je bij tijden hard aan toe zijn.

Vakantietijd is een periode van herademen. Van harte wens ik ieder die in de gelegenheid is om te gaan ook een goede en fijne vakantietijd toe en bovendien: een periode van geestelijke herademing toe, gedachtig aan Psalm 104. Dan kan de vakantie ook bijdragen aan de verdieping van ons geloofsleven. Maar dit is niet alleen iets voor vakantiegangers, ook voor thuisblijvers, ook is dit niet alleen iets voor onze vakantie, het is een boodschap voor iedere dag van ons leven. We worden opgeroepen om dag in dag uit opmerkzaam te zijn op de tekenen om ons heen. Ze wijzen ons op de aanwezigheid en bemoeienis van de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël die in Jezus Christus onze Vader wil zijn. Om dit te ervaren hoef je niet op vakantie te gaan. Je hoeft geen eens ver weg. In de Here Jezus Christus is Hij heel dicht bij ons gekomen. Hij komt Zijn Koninkrijk hier stichten.

*Ds. M. A. Bos*