

OVERDENKING

Lekke band

Pas had ik met de fiets een lekke band. In Vriezenveen, nadat ik bij een gemeentelid op bezoek was geweest. Ik moest nog terug. Wilde eigenlijk ook nog bij iemand anders op bezoek. En ik had niks bij me...

Een stukje verderop waren een vader en zijn dochter met de auto bezig. Ik vroeg of ze een fietspomp hadden. Die werd gelijk gehaald. De band liep alleen net zo snel weer leeg - er was dus meer aan de hand. Maar geen paniek: ze hadden ook bandenplakspullen, en ook die waren snel gehaald. In een mum van tijd was het probleem gevonden - en verholpen.

Bijzonder. Mensen die je helemaal niet kent, die stoppen waar ze mee bezig zijn en je verder helpen. Fijn dat er zulke mensen zijn.

Het deed me denken aan een discussie die we op de catechisatie wel eens hebben gevoerd. Of je als christen nou aardiger en behulpzamer bent dan anderen. Het leuke: van deze mensen weet ik helemaal niet of ze wel of niet christen zijn. Dat doet er dus ook niet toe. Als het goed is, proberen we als christenen mensen om ons heen te helpen. Maar niet-christenen kunnen dat net zo goed. Jezus vertelt in Lucas 10 de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Uiteindelijk komt de kernvraag. "Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?", vers 36. Het antwoord: de Samaritaan. Die hielp - terwijl de priester en de Leviet gewoon doorliepen. De vraag is niet: wie is op papier een beter mens? De vraag is: wie *is* er voor de medemens in nood? De vraag is niet: wat doet een ander? De vraag is: wat doe *ik*?

Mijn avontuur als dominee met een lekke band deed me ook ergens anders aan denken. Onze Zendingscommissie heeft besloten de komende jaren een project van Stichting Antwoord te gaan steunen. Het gaat daarbij concreet om Kinderevangelisatie in Tanzania. U zult er de komende tijd vast meer over horen.

Maar: Stichting Antwoord heeft ook nog een ander project. Dat heet: "Wielen voor het Woord". Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik: waar gaat dat toch over? Maar het blijkt heel eenvoudig: het gaat erom dat dominees in arme landen een fiets krijgen ("wielen") om op pad te kunnen met hun boodschap over de Bijbel ("voor het Woord"). Wat een andere

wereld! Hier denk je daar helemaal niet over na. Natuurlijk heeft een dominee een fiets. En anders wel een auto. Maar er zijn plekken waar dat heel anders is. Waar de dominee zelfs niet eens een fiets kan kopen. Maar het Woord moet wel bij de mensen komen! Wat belangrijk dus dat Stichting Antwoord zo'n project op heeft gezet. Op die manier krijgt zending ook een gezicht. Zo concreet kan het dus zijn. Meer informatie? www.antwoord.org

En als we toch bezig zijn: ik dacht ook aan een ander project met fietsen: de Toer voor het goede doel. Die wordt elk jaar georganiseerd door de IZB, een organisatie die zich inzet voor zending in eigen land. De Toer voor het goede doel is een sponsortocht voor een missionair initiatief dat door de IZB wordt gesteund. Dit jaar is dat een kerk in Almelo. Heel dichtbij, dus. Overigens: mensen die van fietsen houden en het missionaire werk in de stad een warm hart toe dragen: iedereen kan meedoen. Mensen die niet zo van fietsen houden, kunnen ook gaan wandelen. Datum: zaterdag 15 juni. Nog een keer een website: www.toervoorhetgoededoel.nl

En dan nog een laatste gedachte, naar aanleiding van die lekke band in Vriezenveen.

Een lekke band is een band waar de lucht uit is.

Lucht. Dat is: wind.

Wind is in de bijbel een beeld voor de Geest. De Geest - waarvan we pas met Pinksteren hebben gevierd dat die is uitgestort.

Zoals bij een lekke band de lucht eruit is. Zo kan in je geloof de Geest er ook uit zijn. Zoals je zonder wind in je band niet fatsoenlijk kunt fietsen. Zo kan je zonder de Geest niet fatsoenlijk geloven.

Laten we geen genoeg nemen met hele zachte banden. Daarmee maken we het onszelf moeilijker dan nodig. Laten we ons helemaal niet neerleggen bij een lekke band, waar geen wind meer in zit, waar je niet meer mee vooruit komt. Laten we bidden om wind. Om lucht. Om Geest. Dat die ons leven vult. Dat die ons in beweging zet. "Wij leven van de wind / die aanrukt uit den hoge." (Gezang 249:1).

Ds. K.A. Hazeleger