

OVERDENKING

Erbij zijn...

²⁴Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam.

Lezen: Johannes 20: 19 - 31

Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte kunnen we de vraag stellen: Wat mist iemand die niet in de kerk komt? Weliswaar is hier in dit gedeelte nog geen sprake van een kerkdienst in de vorm zoals wij die kennen, maar hier is wel onmiskenbaar sprake van een samenkomst, samenzijn van de volgelingen van de Here Jezus.

Dat samenzijn van de volgelingen van de Here Jezus was op de allereerste Paasdag. Onze wekelijkse, zondagse samenkomsten houden we als herinnering aan deze dag, de dag van de opstanding van de Here Jezus.

In die samenkomst gebeurt wat. Daarom kun je die vraag stellen: Wat mist iemand die niet in de kerk komt? Daar hoort vervolgens de vraag bij: Hoe maak je dat aan iemand duidelijk? Waarbij dan overwegingen bij ons boven kunnen komen in de trant van: Moet je dat aan iemand duidelijk maken? Of: Kun je dat aan iemand duidelijk maken?

Ten diepste speelt op de achtergrond wel de vraag: Wil je dat aan iemand duidelijk maken?

Misschien ligt de sleutel voor de beantwoording van deze vragen wel bij een andere benadering: Dan gaan we niet uit van de vraag : Wat mist iemand die niet in de kerk komt?

Maar dan komt ons vertrekpunt te liggen bij: Wat heb ik eraan dat ik naar de kerk ga? Wat doet het mij? En: Waarom doe ik het?

Soms komt dit heel direct op ons af, in een concrete vraag. Iemand wil voor een zondag een afspraak maken, of nodigt je uit, op kerktijd. Dan is er kerkdienst! Waarop de vraag kan komen: Kun je niet een keertje overslaan?

Het Bijbelgedeelte uit Johannes neemt ons mee naar de allereerste christelijke zondag: De eerste Paasdag - de dag van de opstanding van de Here Jezus. Iedere zondag opnieuw mogen wij de opstanding van de Here Jezus herdenken en vieren.

Hier zien we de samenkomst van de gemeente. Wat zien we dan in Johannes

20? De discipelen, waarschijnlijk slechts een tiental, bijeen achter gesloten deuren. Dat heeft toch weinig weg van een eredienst. Is ook weinig inspirerend. Er is sprake van angst, vertwijfeling en verwarring.

Zo zijn de discipelen, je zou kunnen zeggen de gemeente van dat moment, bijeen. Dan gebeurt het onverwachte: de ontmoeting met de Levende!

Deze minimale gemeente/ deze ontredderde kudde is door de Here Jezus niet afgeschreven.

Hij komt op onverwachte wijze in het midden van de gemeente.

Dat is het geheim van elke kerkdienst/samenkomst van de gemeente.

“Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.”

Hij brengt Zichzelf: Ik wens jullie vrede (SHALOM). De Here Jezus biedt HEIL en VREDE!

Dit leidt tot blijdschap bij de discipelen.

Nogmaals zegt de Here Jezus Ik wens jullie vrede. Daarop volgt een opdracht, een taak. Er wacht werk voor de gemeente.

De Here Jezus zegt: Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u! ontvang de Heilige Geest.

In de kring van de discipelen ontbreekt er één. Eerder was Judas, door eigen toedoen daaruit weggevallen.

Nu gaat het over Tomas, die bij ons spreekwoordelijk is geworden: de ongelovige Thomas.

De tien discipelen zoeken Tomas op. Dan vertellen ze hem niet zozeer wat hij gemist heeft, maar veeleer wat zij ervaren hebben: wij hebben de Heer gezien.

Tomas twijfelt!

Gelukkig was een week later Tomas erbij in de kring van de discipelen.

Opnieuw komt de Here Jezus in hun midden. Dan richt de Here Jezus zich tot Tomas. Hij laat merken dat Hij hem kent en weet van zijn twijfel en vragen. In deze ontmoeting helpt de Here Jezus Tomas tot de belijdenis: Mijn Heer, mijn God!

De Here Jezus laat dan weten dat Hij ook al anderen, ja ook ons in het oog heeft als Hij zegt:

“Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.”

En nog steeds gebeurt er iets in de samenkomsten van de gemeente. Daar mogen wij Hem ontmoeten en bepaald worden bij onze taak in de wereld, leven vanuit Zijn vrede.

Ds. M. A. Bos