

## OVERDENKING

Lezen: 1 Korintiërs 12: 12 - 31

<sup>12</sup> *Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.*

### **Wat een lichaam...**

Wij leven in een tijd waarin op tal van gebieden veel aandacht is voor het lichaam. Op het terrein van de medische wetenschap wordt vooruitgang geboekt met betrekking tot het genezen, bestrijden en voorkomen van heel uiteenlopende ziektes, aandoeningen en kwalen. Daar hebben veel mensen baat bij.

In de zogenaamde 'fitnesscultuur' bestaat ook veel aandacht voor het lichaam. Daar wordt getracht door o.a. intensieve training het ideale lichaam te ontwikkelen en in stand te houden. Op zich is op deze 'lichaamsverzorging' nog niet direct zoveel af te dingen. Behalve wanneer dit streven alles overheersend wordt en bepalend in de omgang met anderen. Want je zal immers maar niet aan dat ideaalplaatje van het menselijk lichaam (kunnen) voldoen. Dit kan ingrijpende (negatieve) gevolgen hebben. Is de vergelijking van de christelijke gemeente met een lichaam in onze tijd dan nog wel zo aansprekend? Ook in de tijd van Paulus was veel aandacht voor het lichaam. De Romeinen kenden de zegswijze 'mensa sana in corpore sana' dat vertaald kan worden met 'een gezonde geest in een gezond lichaam'.

Daarbij komt dan het lichaam een voorbeeld oplevert dat direct 'voor handen' is.

Paulus houdt het zijn lezers heel eenvoudig voor:

*Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.*

De gemeente vergelijkt Paulus met een lichaam. Een levend geheel, dat bestaat uit vele leden, die onlosmakelijk bij elkaar horen. Hoe is dat zo gekomen? Daarop antwoord Paulus: "Dat is het werk van de Heilige Geest".

*Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt,...*

Het kan een verrassende uitwerking hebben om weer eens op deze manier naar de gemeente te kijken. Dan gaat het er niet om te ontdekken wie er in 'De Schoof' de grote teen is. Wel gaat het erom te ontdekken op welke manier onze gemeente als lichaam functioneert. Benutten we alle

(onder)delen voldoende? Zijn er leden (ledematen) van het lichaam overbelast? Waar is extra oefening gewenst?

Of moeten we, daaraan vooraf eerst nog heel persoonlijk bij onszelf te rade gaan: herken ik mij in het beeld van de gemeente als lichaam? Soms lijkt het erop dat in onze tijd meerderen de gemeente zien als een winkel, of een groothandel, waar je van tijd tot tijd langs komt om naar behoefte je voorraad aan te vullen, of een actie-artikel te kopen. En wat betekent dit voor mijn plaats in en bijdrage aan de gemeente?

Paulus houdt het allemaal redelijk eenvoudig: Hij ziet in de gemeente voor iedereen, op zijn of haar eigen plaats, een taak weggelegd:

*Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken?*

Een lichaam en daarom ook de gemeente kan niet zonder de verscheidenheid van de leden. Die leden hebben allemaal een onmisbare plaats en taak. Dat is geen uitvinding van mensen zegt Paulus.

*God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen.*

In het beeld van de gemeente als lichaam gaat het Paulus niet om de theorie. Hij is gericht op de praktijk. Dat doet hem zeggen:

*Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.*

Daaraan herken je de gemeente. Wanneer we als kerkenraad en gemeente (verder) spreken over het beleidsplan voor de komende jaren zal ook hierin een ijkpunt gevonden kunnen worden. Welke conditieverbetering is voor ons lichaam gewenst en/of noodzakelijk?

*In 't lichaam van de Heer  
tot leden uitverkoren,  
zijn wij door uwe kracht  
als kinderen nieuw geboren.  
Deel van uw gaven uit,  
wees met uw kracht nabij.  
Dat ieder op zijn plaats  
een levend lidmaat zij.*

(Liedboek, nr. 672: 3)