

## OVERDENKING

### How close are you to God?

*De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. (Lucas 15:25)*

#### Wat is dichtbij?

De vraag is wel hoe je als mens ooit dicht bij God kunt komen. Hij mag dan wel een God van dichtbij zijn, maar wat is dichtbij? In vergelijking met Venus is de maan best wel dichtbij de aarde, maar voor gewone mensen voorlopig nog onbereikbaar. Hoe kun je als mens ooit dichtbij God komen? Rondkijkend op de reli-markt van onze tijd lijken er heel wat mogelijkheden. Met alle respect voor de oprechte inspanningen die door mensen worden gedaan, vraag ik mij af of het echt zo werkt. Kun je als mens wel op eigen kracht dicht bij God komen?

#### Hij kwam bij ons

De Bijbel leert ons dat er één route is om dichtbij God te komen. En dat is door de Heere Jezus, de Zoon van God. Hij heeft die voor ons zo onbereikbare hemel verlaten om als mens hier op aarde onder ons te komen wonen. Dichtbij kon echt niet! God is in Jezus zo dichtbij gekomen, dat het voor ieder mens nu mogelijk is om dichtbij God te komen. Het is dus niet zo dat wij in de eerste plaats tot God moeten komen, Hij is naar ons toegekomen! Jezus kwam en stierf voor ons aan het kruis. Hij betaalde onze schuld bij God en kan nu als enige - met recht - zeggen de weg tot God te zijn. Niemand kan dichtbij God komen, dan alleen door Jezus.

#### Meneer van Gaal

Het woord 'dichtbij' heeft vooral een positieve gevoelswaarde, maar kan ook een heel negatieve betekenis hebben. Ik kan je met één opmerking precies duidelijk maken wat ik bedoel. "Wat was Nederland dichtbij de WK-titel, hé?" Ja, wrijf het er nog maar een keer in. Zo dichtbij, maar beste meneer van Gaal, dichtbij was niet genoeg. Je kunt ergens heel dichtbij zijn en het toch niet halen. Neem nou de Islam. Zij zitten er echt heel dicht bij. En zo zullen er wel meer religieuze mensen zijn, die er heel dichtbij zitten. Zelfs mensen, die niet geloven, maar wel zo leven zoals God dat eigenlijk van iedereen vraagt, kunnen er heel dichtbij zitten. Maar is dichtbij wel dichtbij genoeg?

### Praktijkvoorbeelden

Een paar voorbeelden uit de Bijbel. Het volk Israël stond op een dag aan de poorten van het beloofde land Israël. Ze waren er zo dichtbij, maar door hun ongelof moesten ze veertig jaar wachten en moest een complete generatie worden overgeslagen (Numeri 14). In Handelingen 26 lees je hoe Paulus op een dag het Evangelie mag uitleggen aan Koning Agrippa. Die man stond echt open voor het evangelie. Op een gegeven moment zegt hij tegen Paulus. Beste man, je hebt me bijna overgehaald om Christen te worden. Wat was Agrippa dichtbij, Zo dichtbij...

### Superchristen

Jezus vertelt aan de mensen dat er later mensen bij Hem zullen komen die in Zijn naam hebben geprofeteerd en vele wonderen hebben gedaan. Als je profeteert of in de naam van Jezus zieke mensen hebt genezen, wat ben je dan dichtbij. Een superchristen! Maar wat zegt Jezus? "Niet iedereen die 'Heere, Heere' tegen Mij zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van Mijn hemelse Vader" (Matteüs 7). Zo dichtbij...

### Thuiskomen

Nog één voorbeeld uit de Bijbel. Vanuit een verhaal dat bij ons bekend is als de 'gelijkenis van de verloren zoon'. Waarbij het voor mij nog steeds de vraag is wie in dit verhaal nou de verloren zoon is. De jongste, die zo ver weg was? Of de oudste, die zo dichtbij was? Weet je wat het grote drama is van dit verhaal? Dat het dus mogelijk is heel dicht bij huis te zijn, zonder ooit echt thuis te komen. De vraag is dan ook niet hoe dichtbij je al bent, maar of je al naar binnen bent gegaan om thuis te komen bij de Vader. Dat is niet iets dat pas gebeurt als je komt te sterven. Ja, dan mag je als kind van God de hemel binnengaan. En of dat thuiskomen is! Maar als je hier en nu in dit leven niet thuiskomt, dan zul je bij je sterven ook niet thuiskomen.

### How close

Dichtbij... het kan best dat je er net niet bent. Dat je het net niet haalt. Maar als God ons uitnodigt om dichtbij te komen... Dan bedoelt Hij: blijf niet buiten staan. Niet als jongste zoon, maar ook niet als oudste zoon. Blijf niet buiten staan, maar kom binnen. En dan mag je zo dicht bij God komen, dat je zelfs één met Hem wordt. Hij in jou en jij in Hem! (Johannes 15:5). How close are you to God?

Bijbellezing: Lucas 15:11-32 R.H. Hekman