

## OVERDENKING

### DE GOUDEN GIDS

*De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. (Johannes 16:13a)*

Elk jaar valt hij op de deurmat, de 'Gouden Gids'. Deze gids wil je in het doolhof van veelheid aan allerlei bedrijven naar het juiste adres leiden. Om je zo te brengen bij het product dat je nodig hebt.

De Bijbel kent ook zo'n Gids. Met recht de gouden Gids. Hij brengt het Goed dat nimmermeer vergaat. Het is de Heilige Geest, die met Pinksteren in alle volheid is uitgestort.

Hoe moest dat nu met de discipelen van Jezus? Hoe moest dat nu met de op aarde achtergebleven gemeente van Christus? Waren ze nu, na Zijn hemelvaart, op zichzelf aangewezen? Wat zou er dan van terecht komen? Maar zie, Hij vervult Zijn woord. Op de dag van het pinksterfeest werden zij allen vervuld met de Heilige Geest. Juist toen bleek dat ze er niet alleen voor stonden. Vervuld met de Heilige Geest sprak Petrus het woord tot die hele menigte. En het sloeg in, ze werden diep in het hart geraakt. Zo werkt de Heilige Geest, door Jezus genoemd: de Geest van de waarheid.

### **Betrouwbaar**

Van iemand die bekend staat als betrouwbaar, weet je dat je op zijn woord aankunt. Dat nu wordt gezegd van de Heilige Geest. Hij is de Geest van de waarheid. Het tegenovergestelde daarvan is de geest van de leugen. Je komt er pijnlijk achter als je door iemand met allerlei mooie woorden op het verkeerde spoor bent gezet, met alle gevolgen van dien. Zo deden de valse profeten dat. Toch hoorden veel mensen dat veel liever. Dat komt omdat de leugen diep in onszelf geworteld is. Ons eigen hart geeft geen goed beeld van onszelf en van de werkelijkheid. Daar moet de Geest van de waarheid aan te pas komen, om me daar aan te ontdekken. Is die dan betrouwbaar? Ja, Hij heeft het uit de eerste hand. Zijn woorden zijn niet verzonnen of sterk aangedikt. Wat de Heilige Geest ons vertelt, heeft Hij van niemand minder, dan van Jezus Zelf. En deze heeft het weer van Zijn Vader. Dan moet het toch wel waar zijn. Je hoeft er niet aan te twijfelen. De zaak die de Heilige Geest ter sprake brengt is vast en zeker.

### **Waarheid**

Wat is waarheid? Hierover zouden we een hele boom kunnen opzetten. Laten we echter dicht bij het Woord van Jezus Zelf blijven. In de erediensten, de catechisatie, de kinderkerk, de gesprekskringen en de wijkcontactavonden. Hij is Zelf de Waarheid. Hij is en Hij spreekt Gods waarheid. Dat wat verborgen is geweest, dat wat niemand kon bedenken, is in Hem aan het licht gekomen. In de komst en het werk van Jezus heeft God de waarheid aan het licht gebracht. Kennen we die waarheid? Die kennen we als we door het geloof met Christus verbonden zijn. Ik kan menen de waarheid in pacht te hebben, maar buiten Christus is geen waarheid. Wie niet gelooft in Jezus, leeft in de leugen en is in de waarheid niet. Het is Pinksteren geweest. De Heilige Geest, de Geest van de waarheid is gekomen. Hij wijst de weg in heel de waarheid.

### **Weg wijzen**

Als het gaat over het werk van de Heilige Geest vinden wij het nogal eens moeilijk, ongrijpbaar. Maar de Heilige Geest komt juist verduidelijken hoe de situatie nu echt is. Hij wijst de weg. Zoals een gids je ergens naartoe brengt, zo gaat de Heilige Geest met ons op weg. Hij laat de woorden van God klinken. Hij laat al het werk van Jezus zien. Er is maar één Gids, die meer dan goud waard is: de Heilige Geest. Hij wijst ons de weg in heel de waarheid. Hij werkt in ons hart het verlangen om ons gelovig te laten leiden door het Woord van God. Hij wijst ons de weg naar de Waarheid: Christus. Zo gaat de volheid die in Christus is steeds meer voor ons leven. Hij neemt daaruit steeds weer wat wij nodig hebben. In het volgen en dienen van Jezus zijn we niet aan onszelf overgeleverd. Is dat geen rijke pinksterzegen?

*Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,  
daal neder waar Gij wordt verwacht.  
Verschijn, Licht engel, in de nacht  
van onze geest, verward en trots*

*Hoor, Heilge Geest, wij roepen U!  
Kom, wees aanwezig in het woord;  
wek onze geest, opdat hij hoort,  
wek ons tot leven, hier en nu. (Gezang 250 vers 1 en 4)*

*R.H. Hekman*