

## OVERDENKING

De bijl ligt al klaar.

***Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!  
(Matteüs 3:2)***

Velen worden deze dagen wat nerveus. Hoe gaat het in Syrië, in het Midden-Oosten. Hoe gaat het verder met de euro; wat gebeurt er met mijn spaarcenten en krijg ik straks nog pensioen? Je houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. Gaan we ook zo met de aankondiging van het Koninkrijk der hemelen om?

Hij die daar staat in de woestijn van Judea, is ook een minister in de letterlijke betekenis van het woord: dienaar van God, in de lijn van de oudtestamentische profeten. Zij roepen samen in koor: 'De dag des Heren komt eraan!' En Johannes de Doper zegt: Ja, die dag komt zeker en het is vijf voor twaalf. Nog even en de klok van de huidige bedeling stopt met tikken.

### **Leven van alledag**

Wie is daarmee bezig? Wie stemt zijn keuzes van iedere dag daarop af? Wat doe ik wel, wat niet? Welk beroep ga ik uitoefenen? Naar welk televisie programma kijk ik? Doe ik mee aan Halloween of andere duistere feesten? Met welke jongen of meisje ga ik het leven delen? Kies ik alleen op basis van mooi en aantrekkelijk, of wordt het iemand die als pelgrim met mij kan op lopen naar het hemelse Jeruzalem? Bonhoeffer zegt: Denk niet pas aan God aan de randen van je leven. Doe dat als je er middenin staat, als je jong bent en sterk.

Bekering is niet af te lezen aan een ernstige blik of aan tranen in je ogen. Johannes zegt: 'Breng vrucht(en) voort in overeenstemming met de bekering. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, die zal op de dag des Heren worden omgehakt en in het vuur geworpen. De bijl ligt al klaar.'

### **Agenda**

Laten we dat beeld van de bijl vasthouden en naast ons eigen leven leggen. Al het goede, gezonde groen mag straks het Koninkrijk van God binnen. Het kwade, verrotte en zieke moet achterblijven. Doe je agenda

eens open en laat de bijl eens langs je leven gaan. Wat zou er dan afmoeten? Wat zou moeten achterblijven? Waar zou ik dit winterseizoen aan mee kunnen doen als de kerk een beroep op mij doet?

### **Is er meer? - Er is hoop!**

Maar gelukkig, na de bijl en het vuur heeft Johannes het nog over iets anders. Beter gezegd: over iemand anders. Johannes zegt: 'Ik doop met water, Hij zal u met de Heilige Geest dopen en met vuur.' Dan moeten we niet denken dat Jezus plotseling op een heel andere lijn zit dan Johannes. Dat kan ook niet, want ze hebben het over hetzelfde Koninkrijk. Allebei zeggen ze: "Bekeert u, want". Johannes zegt in Matteüs 3:2 "Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!" Jezus zegt in Matteüs 4:17 "Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!"

Beiden zeggen dat straks het kwaad wordt weggedaan. En het is zelfs zo dat Jezus dan Zelf als Rechter zal optreden. Hij is het die de wan in Zijn hand zal hebben.

Die wan is een gereedschap, een soort schop, waarmee het koren in de lucht wordt geworpen, waardoor de wind het kaf wegblaast en de bruikbare graankorrels overblijven.

Dus Jezus heeft geen totaal andere boodschap, maar biedt wel meer dan Johannes. Want Hij doopt niet met water, maar met de Heilige Geest. De Heilige Geest is ook niet alleen maar lief, nee, de Heilige Geest doet wat die wind doet bij de wan: het kaf van ons leven blazen. Maar is daar nu niet juist onze hoop op gevestigd? God wil dit Zelf, door zijn Geest, doen.

*"Die hoop moet al ons leed verzachten.  
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!  
Voor hen, die 't heil des Heren wachten  
zijn bergen vlak en zeeën droog.  
O zaligheid niet af te meten,  
o vreugd, die alle smart verbant!  
Daar is de vreemdlingschap vergeten  
en wij, wij zijn in 't vaderland!" (Gezang 291:2)*

R.H. Hekman