

OVERDENKING

24. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 26 Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27 Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

1 Korintiërs 9: 24 - 27

WAAR STA JE BIJ DE START?

Op zich is dit geen onbelangrijke vraag. Daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat deze vraag in heel verschillende situaties aan de orde komt. In de onderwijsleersituatie, maar net zo goed bij een veranderingsproces, om maar eens twee voorbeelden te geven.

Je hebt inzicht in het startgedrag, c.q. in de startpositie nodig. Dat is van belang voor degene die onderweg wil met een groep. Het is even van belang voor de starter zelf.

Afgelopen zondag 13 september was het startzondag; we mogen aan een nieuw seizoen voor kerkelijke activiteiten beginnen.

Daarbij kunnen we ons afvragen waar we staan bij de start, om aan de hand daarvan vervolgens te bepalen waar we willen komen, willen uitkomen, en hoe we daar kunnen geraken. Doelgericht gemeente zijn, doelgericht christen zijn is een vaker gehoorde kreet. Het kan allemaal wat Amerikaans aandoen. Terecht heffen critici bij deze dingen van tijd tot tijd een waarschuwend vinger.

Uit ons Bijbelgedeelte blijkt dat doelgericht leven en doel gericht geloven, niet kunnen worden afgedaan als modeverschijnselen. Paulus hanteert een bekend beeld uit zijn dagen. Een beeld dat nog steeds herkenbaar is. Dit beeld, is het beeld van de wedstrijd in een stadion.

Paulus denkt aan de atleten, die rennen wat ze rennen kunnen om de eerste prijs te behalen. Ook verwijst hij naar een vuistvechter. Wanneer een vuistvechter alleen maar slagen in de lucht uitdeelt, zal zijn tegenstander daar niet van onder de indruk raken, en al helemaal niet

door overwonnen worden. Met deze alledaagse voorbeelden roept Paulus zijn lezers, en dus ook ons op om goed te bedenken waar we staan, en waar we naar toe gaan, wat ons doel is.

Wat gaan we doen dit seizoen. Gaan we wat doen. In het winterwerk van de kerk wordt ons naast de zondagse erediensten een rijk en gevarieerd aanbod gedaan van tal van uiteenlopende activiteiten in pastoraat, jeugd-en jongerenwerk, catechese, kring- en vormingswerk.

Waar sta je bij de start?

Sta je al klaar, klaar voor de start!?

“Op uw plaatsen,... start.”

Dat klinkt bij een wedstrijd. Meestal wordt er nog bij gezegd: “Deelnemers opgelet!”

Zo’n oproep klinkt er eigenlijk ook weer bij het begin van een nieuw winterwerkseizoen.

“Klaar voor de start” en “Op uw plaatsen”

Geloven en gemeente/kerk-zijn heeft veel kanten en trekken van een wedstrijd. Tot deze wedstrijd worden we opgeroepen. Deze wedstrijd is meer dan vrije tijdsbesteding.

Het is goed beschouwd een wedstrijd op leven en dood. Dit is een serieuze zaak, het gaat om ons leven. Bij deze wedstrijd past niet de houding van: ik heb niets te verliezen, laat ik het maar eens proberen.

Vervolgens ontdekken we in de Bijbel tegelijkertijd dan weer die ongerijmde tegenstelling, die ons als belofte, als evangelie, als goed nieuws, blijde boodschap in de oren klinkt. Geloven, gemeente/kerk-zijn, vraagt van ons de inzet van een wedstrijd. Als je er niet aan begint, kan het nooit wat worden. En tegelijk geldt, dat wie er mee begint al mag delen in de overwinning. We hebben veel te winnen, niet omdat wij die overwinning kunnen behalen, maar omdat de Here Jezus Christus Overwinnaar is. Zijn Overwinning doet ons niet achteroverleunen, maar inspireert ons vooruit te snellen in de richting van Zijn Koninkrijk.

Zijn overwinning doet ons niet met de armen over elkaar staan, maar daagt ons uit rake klappen uit te delen van liefde, vrede en gerechtigheid in een wereld die overweldigd lijkt door, haat, oorlog en onrecht.

Door de kansen van de vele winterwerkactiviteiten te benutten kunnen we ons daartoe beter laten toerusten. Daarbij is het ook van groot belang om samen daaraan te werken. Het Koninkrijk van de Here God

vraagt onze hele inzet, neemt ons totaal in beslag, dezelfde gedrevenheid van de sporter die weet: slechts één wint de prijs.

Daarnaast bedoelt het geloof ons niet tot egoïsten te maken. Egoïsten die denken: als ik mijn prijs maar haal. Dan wordt de gemeente een groep individualisten. Dan denken en doen we als gelovige individueel, vanuit de opvatting: ik let op mijn eigen loop/wedstrijd.

De Here God spreekt ons met de boodschap van de Bijbel wel heel direct en persoonlijk aan. Er wordt van ons ook een persoonlijke keuze gevraagd. Daarbij wordt onze blik ook steeds naar anderen gericht, onze zusters en broeders in de Here Jezus Christus. We zijn niet met hen in competitie. Mijn inzet is van belang om anderen mee te laten lopen. In de overwinning van de Here Jezus Christus kunnen ontelbaar veel mensen delen, en dan komt nog niemand tekort.

Een nieuw winterwerkseizoen staat voor de deur, een nieuwe ronde van de wedstrijd van je leven. Van start gaan betekent: het doel van je leven voor het eerst of opnieuw ontdekken.

Wat valt er te winnen? Ook voor ons de hoofdprijs: liefde, vrede en gerechtigheid; de hoofdprijzen die bij het Koninkrijk van God horen. Iedere deelnemer wint gegarandeerd de hoofdprijs; dat is geen geld/auto etc. Dat is veel meer: ons **leven!**

Waar sta je bij de start?

Sta je al klaar?

Je staat toch zeker niet aan de kant?!

Start winterwerk 2015/16

Ds. M. A. Bos.